

Logg från Älva

Datum: 2015-03-31

Elevloggare: Agnes och Hanna

Personalloggare: Linda

Position: Förtöjda i marinan i Santa Cruz de Tenerife

Planerat datum för att segla vidare: Den 7 april med klass MB12b mot Azorerna och England

Väder: Kanarieöarna levererar...

Elevlogg:

Hej alla där hemma, idag har vi haft en fantastisk dag! Vi har städad varenda vrå på båten och torkat varenda list. Underbart kul. Vår sagolika matros P1 gick med ficklampan i högsta hugg för att kontrollera att alla dammkorn var borta. Efter många om och men så var vi alla klara och vi började fixa oss inför vår sista middag här tillsammans.

Tapas var det som stod på menyn, även om det var mycket gott så längtar nog alla hem efter svensk mat. Så det ska bli skönt att komma hem till Sverige även om vi har haft en helt makalös resa med allt från snorkling med havssköldpaddor till fabulösa marknader i Marrakech.

Nu är det vår sista kväll på båten och många kommer nog vara uppe lite senare än vanligt. Tur har vi då det är sovmorgon och brunch på schemat innan hemfärden.

Vi vill tacka er för att ni följt vår resa via denna logg och det här blir vårt avslut. Vi vill även tacka vår enastående besättning som lärt oss massor och bidragit till att vi imorgon kommer åka hem härifrån med en viss saknad.

Snipp snapp slut så var våran resa slut. Tusen kramar från Agnes , Hanna och resterande elever och besättning.

Personallogg:

Idag har eleverna fått göra en ordentlig städning, vi hade elever i varenda vrå ombord. De stod i frysen, de satt i skåp och torkade, de svabbade tak, väggar och golv. Det var helt enkelt elever överallt på Älva. Vid halv fem på eftermiddagen var allting klart och eleverna fick äntligen pusta ut en stund i solen innan det var dags att duscha och ge sig av mot staden.

Vid sju var alla ute och åt en god middag på en tapasrestaurang där vi fick smaka på flera olika små rätter. Aliide, Ella och Madde bjöd även på ett härligt tal som rimmade och handlade om deras veckor ombord.

Efter middagen valde några att gå runt lite i staden på jakt efter shopping eller glass innan det var dags att återvända för den sista natten ombord Älva. Lite sorgligt är det, samtidigt som saknaden efter nära och kära gör att eleverna känner att det känns okej att återvända hem till Sverige.