

# Logg från Älva

---

Datum: 2015-03-28

Elevloggare: Hanna och Hugo

Personalloggare: Linda

Position: N 28°03' W 17°20'

Segelsättning: ingen

Fart: 4 knop

Kurs: 190°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Efter frukost imorgon

Planerat datum för att segla vidare: 29 mars

Väder: stjärnklar himmel 18 grader celsius

## Elevlogg:

Ohoj landkrabbor!

Efter att många varit uppe och pluggat hela natten har vi nu idag skrivit prov i fartygsbefäl klass VIII. Provet tog några timmar att skriva men det resulterar förhoppningsvis i att vi alla kommer hem från Älva med en examen i fartygsbefäl klass VIII.

Idag har det inte endast varit provet på schemat utan vi hade även marinbiologi-lektioner på förmiddagen där vi kämpade vidare med våra hårbottenrapporter tillsammans i vaktlagen. Utöver provet och lektionen så har vaktlag 1 bjudit på en aktivitet i form av skattjakt på båten. Gåtor och kluringar som till exempel sudoku ledde oss till skatten som bestod av ett kilo svenskt små godis. Vinnande laget blev vi i vaktlag fyra så nu har vi massor med godis till vår aktivitet som vi ska ha ikväll. Vår aktivitet är en mysig film kväll då vi ska kolla på 12 years a slave. Som tur var hade de flesta redan innan skattjakten varit inne en sväng i stan och bunkrat upp med lite snacks, så vi kommer förhoppningsvis alla ha en mysig kväll till havs. Nu ska vi strax sätta kurs mot sköldpaddsviken på Teneriffa för att förhoppningsvis kunna få snorkla med havssköldpaddor.



### Personallogg:

Dagen startade med en hel del gäspningar vid frukost då många elever valt att plugga sent in på natten. Efter frukost, städning och ett par koppar kaffe så var de igång. Dagen började med lektion i marinbiologi där de skulle fortsätta att skriva på deras hårdbottenrapport, där de jämför de två olika hårdbottenarna de undersökt. Mycket flitigt arbetande med letande efter arter i artbestämningsböcker, diskuterande, skrivande och funderande. Efter lektionen var det några som valde att sistaminuten-plugga till den fruktade fartygsbefälstentamen och några andra valde att pressa i solen. Innan lunch lyckades man även hitta en haj som låg och flöt, tyvärr död, som drogs i vattnet till Älva. När eleverna som satt och åt lunch fick höra att det fanns en haj vid Älvas styrbordssida blev det ett himla liv, vissa hoppade till och med ut från ventilerna (fönsterna) för att få en titt.

Efter lunchen blev det dags för fartygsbefälstentamen, eleverna satt flitigt och skrev i upp till fyra timmar. Efteråt var det en lättnad som låg i luften bland eleverna, äntligen klara. De flesta kände att det hade gått riktigt bra. Många gick iväg till staden efter provet för att bunkra lite inför de två nätterna ute på vattnet.

Efter middagen blev det skattjakt där eleverna utklädda till pirater letade runt på hela Älva för att hitta Skatten, en stor påse svenskt godis!

Nu är det dags att sjösäkra allt ombord eftersom vi ska avgå om en halvtimme med kurs mot sköldpaddsviken på Teneriffa.