

Logg från Älva

Datum:

Elevloggare: Adam Sundqvist och Filip Holm

Personalloggare:

Position:

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder:

Elevlogg:

Allright, då kör vi!

Dagen började såsom de flesta andra dagar här ombord börjar, en smarrig frukost! Det serverades rostbröd med härliga pålägg och mannagrynsgröt som förgyllde frukosten ordentligt. Samtidigt som de flesta njöt av gröten, lades skutan fint intill La Gomeras kaj. Efter frukosten rullade bussen in på kajen och vår pigga guide Conny tog oss upp längst La Gomeras vackra landskap. Såsom på gårdagens utflykt stannade vi på många utkikspunkter, den ena vackrare än den andra. Vi fick bevittna höga berg, djupa dalar, till och med en rejäl promenad in i en frodig och fuktig lagerbladsregnskog, ständigt ackompanjerade av Connys sylvassa expertis. Lunchen åts mitt i en härlig park i öns mest befolkade stad, San Sebastian. Vi fick lite tid över till en rico helado y café innan bussen rullade upp mot toppen av en av de högsta punkterna på ön. Väl uppe på 800 meters höjd skildes agnarna från vetet då man fick valet att antingen hänga med Conny på en avancerad hajk upp på toppen och sedan ned för de branta sluttningarna, eller att välja bussens bekvämlighet och lugnt och stilla glida ned mot båten. Ni, kära läsare, förstår kanske vad vi hurtbullar (Adam och Filip) valde.

Efter den två timmar långa nedgången var vi svettiga och hoppade direkt ner i plurret vilket var resans skönaste och minst kalla dopp. Det utfördes många spektakulära dyk och ett magplask från både reling och brygga.

Dagen rundades av med en härlig tonfiskpasta och lite skön eftermiddagssol, nu väntar poker och annat i salongen innan alla lägger sig utmattade efter dagens bravader.

¡Adios madres, padres, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas y amigos!





Personallogg:

En hälsning från kocken!

Vi har nu efter en hård natt till havs kommit fram till la Gomera. Vi är nu inne på den fjärde veckan på denna resa och det sista vaktlaget kämpar nu i byssan. Alla fyra vaktlag har bidragit till fantastisk god mat dessa veckor, allt från utsökt skaldjurspaella till underbar carpaccio på oxfilé. Varje morgon har även varit som en hotellfrukost där det har bjudits på amerikanska pannkakor, fattiga riddare och ägggröra med bacon. Nu har vi fått besök av rektorn Pelle så nu blir extra svettigt i byssan, men svetten är mödan värd för god mat kommer det bli. Dock är det inte alltid lätt att vara i byssan, en dag på sjön kan resultera till bearnaise på hela golvet eller sylt-dränkta baguetter. Trots motgångar och mycket slit har vi alltid roligt i byssan ändå.

Tack och hej leverpastej!