

Logg från Älva

Datum: 25 mars 2015

Elevloggare: Hugo Uddströmer & Isabella Andersson

Personalloggare: Linda Stenbäck

Position: Någonstans mellan El Hierro och La Gomera.

Segelsättning: Stor segel, fock och stag fock.

Fart: 6 knop

Kurs: Nord Ostlig

Beräknad ankomst till nästa hamn: 08.00, torsdag 26/3

Planerat datum för att segla vidare: Mycket bra fråga.

Väder: Bra seglingsväder!

Elevlogg:

Tjena mittbena!

Idag har vi varit på en heldags utflykt i form av en guidad tur på El Hierro, med vår guide Conny. Hon berättade mycket om hur El Hierro har formats av dess vulkanism. Vi fick se fantastiska utsikter och besöka mysiga städer. Vi fick även nöjet av att dricka klorsmakande kaffe och vatten från en källa vilket sägs ha helande krafter. (Det var i princip havsvatten)

På högsta utkiksplatsen fick vi den underbara upplevelsen av Sverige-väder. 5 grader varmt! Den var riktigt härlig för de som förväntade sig varmt väder och därmed var klädda i shorts.

Väl tillbaka på båten var det nästan direkt dags för avgång mot La Gomera efter en god middag bestående av fläskfilé och pommes.

Avgången från hamnen blev lite mer dramatisk än vanligt, det är inte alltid helt lätt att ta sig ut ur en småbåts hamn med ett 50 meters segelfartyg. Men efter lite arbete och två fendrar mindre lyckades vi ta oss ut till öppet vatten.

Det blåser runt 12 m/s här vilket gjorde at vi kunde sätta segel direkt när vi kom ut ur hamnen, det blev alla sjösjuka människor väldigt glada över!

Nu börjar hälften av loggskrivare duetten bli sjösjuk och denne tänker sova nu, så ha det bra!



Personallogg:

Idag var det dags för utflykt efter frukost och städning. Vår guide Conny kom till hamnen och tog oss från La Restinga och runt hela El Hierro. Vi fick se fantastiska utsiktsplatser, höra om hur Hierro bildats, dess olika bergarter och hur samhälle och kultur ser ut. Från början var Hierro en ö som var mer eller mindre rund, men många tusentals år sedan rasade stora delar av ön ner i havet och bildade de fantastiska vertikala klipporna vi fick se idag. På turen fick vi även njuta av medhavd pastasallad vid havet och världens minsta hotell samt fika på toppen av ön med otrolig utsikt. Efter en lång dag med mycket bussåkande längs de slingrande vägarna och många stopp bar det av tillbaka till Álva. Där väntade middag med kött, pommes och bearnese sås, mycket uppskattat. Sedan var det dags att lämna El Hierro för att segla vidare till La Gomera. Imorgon är en ny dag med nya äventyr, vi ska bli guidade av Conny och vandra i sammanlagt fyra timmar, så nu gäller det för eleverna att ladda batterierna med mycket sömn.