

# Logg från Älva

---

Datum: 23/3

Elevloggare: Gustav och Lucas W

Personalloggare: Krister

Position: Restinga, El Hierro N 27° 38,3' W 17° 58,9'

Segelsättning: I hamn

Planerat datum för att segla vidare: Onsdag kväll

Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Vueltas på La Gomera torsdag morgon

Väder: Sol, moln och vind

## Elevlogg:

Hej!

För oss, Gustav och Ludvig, började dagen 04:00 med vaktpass. Vi såg El Hierro, den minsta av Kanarieöarna, torna upp i mörkret framför oss. Vi fick genast börja med att bärga Storseglet och Focken. Det blåste 10 m/s och vågorna rullade och hamrade mot Älvas sidor, vi fick kämpa och streta, men med överstyrman Krister bakom rodret och matros Saras vägledning gick allt galant. Klockan 06.00 dök nästa vakt upp och började beslå seglen i den starka vinden.

Vi tuffade in i den vackra hamnen Restinga efter frukost, varpå rent skepp-städningen drog igång. Dagen flöt på med laxpasta till lunch och en eftermiddag fullspäckad med marinbiologi och plugg inför det annalkande Klass VIII-tentan. Till middag bjöd byssan på helt otroliga pizzor varpå vaktlag 2 höll i kvällsaktiviteten, Jeopardy. Kvällen tonade ut med diverse filmvisningar. Eftersom vi ombord blir allt tröttare för varje dag som går lutar det år en tidig läggning ikväll för att ladda upp inför morgondagens hårdbottenexkursion.

Med det sagt går vi och lägger oss.

// Gubbarna Grus

## Personallogg:

Natten gav friska vindar med god segling. Med Storsegel, fock och stagfock gjorde vi nästan 8 knop. Vid fyra-tiden var vindarna fortfarande friska. När vi närmade oss land vid El Hierro förväntade vi oss landlä men vinden fortsatte vara frisk. Vi valde att bärga alla segel utom stagfock för att få ned farten. Det är inte varje dag som det går för fort. Solen gick upp, El Hierro visade sin vackraste sida och lagom till frukost var vi framme vid sydspetsen.

Efter ett par dagars segling kan även den finaste båt se ut som en sop-pråm. Väl förtöjda började alla elever hjälpas åt att städa båten. Med båten åter blänkande i sin ordinarie prakt kunde vi återgå till

vår ordinarie verksamhet. Eftermiddagen ägnades åt lektioner i sjövägsregler och studier för det kommande provet.

Några av oss i besättningen besteg den intilliggande vulkanen för att njuta av utsikten. Vägen upp blev varm och svettig och vägen ner fyllde våra skor med grus och lava-sten. Men det var väl värt mödan.

Vi ser fram emot att få se mer av denna vackra ö.

Tack och god natt.

/Krister



Överstyrman som pelarhelgon

