

Logg från Älva

Datum: 20/3-2015

Elevloggare: Ludvig Cerwall

Personalloggare: Lättmatros Sara

Position: Fuerteventura, Gran Tarajal

Planerat datum för att segla vidare: I morgon bitti 09.00

Beräknad ankomst till nästa hamn: La Restinga på El Hierro måndag morgon

Väder: Regnskurar, lite kyligt

Elevlogg:

Hejsan där hemma!

Dag två på Fuerteventura började på ett helt magiskt sätt med regnskurar, starka vindar och en mäktig solförmörkelse. Månen lade sig perfekt framför solen och täckte ungefär 40 % av vår närmaste stjärna. För att inte stirra rakt in i solen så använde vi svetshjälm, cd-skivor och sextanter.

När solförmörkelsen var över så var det dags för dagens huvudaktivitet, en rundtur med ekologiskt tema på ön. Vi besökte en bondgård där vi kunde smaka på den lokala getosten, en aloeverafabrik och en olivodling där vi fick chansen att rida på åsnor. Lite klokare och med lite flera bitmärken på armarna drog vi oss tillbaka till båten för en utsökt lunch lagad av kock Viktor.

Eftermiddagen var något lugnare med lektioner i marinbiologi och sjömanskap. Vi hade även öppet skepp mellan fem och sju vilket innebar att delar av båten var öppna för intresserad lokalbefolkning. Under tiden kämpades det hårt i köket vilket senare resulterade i en av seglingens godaste middagar, enchiladas och nachos. Med fulla magar och trötta hjärnor ska det bli skönt att koppla av under kvällen, det är kanske dags för en kaffe, lite kakor eller en kopp te.



!Adios gringos!



Personallogg:

Buenas Tardes!

Efter en fullspäckad dag med suverän mat börjar livet ombord lugna ner sig. Jag fick äran att följa med på dagens utflykt som staden själva bjöd på. En helt fantastisk förmiddag blev det. Ofta är besättningen kvar ombord när eleverna åker på utflykt men eftersom vi bara har Linda som lärare ombord täcker vi i besättningen upp som extralärare vid utflykter vilket jag uppskattade otroligt mycket idag. Jag har nu åkt runt öarna ett antal gånger under den tiden jag har fått segla med Älva men det är inte ofta en får uppleva öarna och landskapet runtomkring.

Det låter oftast fantastiskt i andras öron när jag berättar om vad jag jobbar med och jag vill inte säga annat än att det är så, men det här är även vår vardag. Det är som att ta med Sverige till Kanarieöarna. Vi lever och bor med den svenska kulturen medan den spanska kulturen bara är några steg bort. Det handlar om att växla om och kunna ta seden dit man kommer för att sedan bara få vara "hemma" när vi är ombord.

Hälsningar / Sara