

# Logg från Älva

---

Datum: 19 mars 2015

Elevloggare: Erik Allberg

Personalloggare: Linda Stenbäck

Position: Väl förtöjda i Gran Tarajal, södra Fuerteventura

Planerat datum för att segla vidare: Lördag morgon

Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Restinga på El Hierro måndag morgon

Väder: Växlande molnighet

## Elevlogg:

Nu har vi rört oss in mot de inhemska byarna på Fuerteventura, närmare bestämt befinner vi oss i Grand Tarajal som är en liten stad med enbart ett par tusen invånare. Efter att marinbiologiläraren Linda hoppade på båten i måndags har hon nu äntligen fått ta oss med på äventyr när vi idag fick bege oss på en hårdbottensexkursion. Vi identifierade sjögurkor, sniglar samt, krabbor med mera. Till lunch blev det vietnamesiska färskva vårrullar med räkor och glasnudlar, vilket passade bra in i den asiatiska inspirerade matsedel som byssan-gänget hittills bjudit på. Imorgon är en, sedan länge, efterlängtdag då vi ska få mjölka getter. Hur detta äventyr slutar återstår att se imorgon.

## Personallogg:

Idag vaknade vi på Älva till att stilla gunga i morgonsolen utanför Fuerteventura, på väg in mot hamnen i Gran Tarajal. Eleverna städade noggrant hela båten efter det att vi lagt till eftersom vi senare på eftermiddagen skulle ha öppet skepp. När det var färdigstädat var det dags för lunch, vårrullarna, glasnudlarna och den fräscha salladen slank ner fort och var en succé hos både besättning och elever. Efter lunchen var det dags för lektion i först sjömanskap (fyrar och lanterner) och sedan marinbiologi (hårbotten samt tidvattenzoner). Efter dessa lektioner var det dags för varje vaktlag att packa sin exkursionsväska och ge sig iväg för sin första hårbottenundersökning. Efter en promenad på ca 15 minuter var vi framme vid en långgrund hårbottenstrand där varje vaktlag började undersöka vad för olika marina växter och djur som fanns längs stranden. Utrustade med anteckningsblock, badkläder, kameror och nyfikna sinnen gick eleverna runt och undersökte allt de kunde hitta. Många härliga utrop hördes från stranden "Åh, vad coolt!", "Men vad häftigt, vad är det där?" mm. Det är då man blir så glad som marinbiologilärare, att man har så många intresserade elever. Efter några timmars undersökning, var det dags att börja bege sig tillbaka mot Älva. Idag blev det restaurangmat, där eleverna gick iväg i mindre grupper för att hitta en restaurang som skulle passa som middagsmat. Just nu sitter eleverna ombord med solrosiga kinder, spelar gitarr, kort och umgås innan det är dags att sova och ladda batterierna för morgondagens utflykt.

