

Logg från Älva

Datum: 18/3 2015

Elevloggare: Maya Fogelberg och Annika Toll

Personalloggare: Sören

Position: N 28 42, W 13 37

Segelsättning: Yttre och inre klyvare, fock, stagfock och storsegel

Fart: 4 knop

Kurs: 205

Beräknad ankomst till nästa hamn: Gran Tarajal i morgon bitti

Planerat datum för att segla vidare: Lördag morgon

Väder: Stjärnklart och måttlig nordnordvästlig vind

Elevlogg:

Hola amigos! Nu har vi precis lämnat Arrecife, Lanzarote. Dagen började med en mysig frukost med vårt nya byssalag. Senare till lunch bjöds vi på en rykande het thaigryta som många dock brända tungan på, då det var så gott och det inte gick att vänta på att det skulle svalna. Efter den goda lunchen bar det av in mot staden för en guidad tur av Arrecifes marina flora och fauna. Turen började med en intressant föreläsning av en spansk biolog om unika fåglar, speciellt anpassade sjögräs och avslutades med spännande historier om staden. Fortet på bilden nedan byggdes för att skydda staden mot blodtörstiga pirater. Sedan fortsatte turen till dammarna som omringar staden, här fick vi lära oss om 3 sorters alger som levde i symbios i en algboll. I dessa levde hela ekosystem. Tillsammans gick vi tillbaka till skeppet och vi visade dem vår fina båt. Plötsligt var det bara en halvtimme kvar på Lanzarote och alla skyndade sig att inhandla godis. Vi lämnade hamnen med fyllda godisförråd och glada sinnen.



Personallogg: Ja, besöket i Arrecife har verkligen varit lyckat. För första gången kunde vi gå in och förtöja i den nyöppnade marinan, som ligger alldeles intill stadens centrum. (Förut var vi hänvisade till den lite ödsliga handelshamnen, som ligger ett par km från stan.)

Vi fick dessutom ett väldigt varmt välkomnande, hamnchefen Melanie Symes är mycket engagerad i allt som rör den marina miljön, och hon tyckte det var jätteroligt att få in ett skolfartyg lastad med marinbiologielever i sin marina. Så Melanie bådade upp stadens marinbiologiska expertis och såg till att klassen gratis fick den föreläsning och exkursion som eleverna berättat om ovan. Dessutom tog hon ombord lokalpressen, som gjorde ett reportage om Älva till morgondagens utgåva.

I kvällen kastade vi loss, satte segel och styrde söderut. Nu glider vi fram i den stjärnklara natten med Sirius som styrmärke, på väg mot Gran Tarajal på södra Fuerteventura, dit vi når efter frukost i morgon bitti.

Hälsningar från fartygets fruktade befälhavare Sören