

Logg från Älva

Datum: 13/3-2015

Elevloggare: Emil Landén, Erik Wickström, Ella Önerud, Sara Nilsen Palmdal, Aliide Sjögren, Olle Berggren, Alexander Hallén, Madeleine Johansson

Personalloggare: Maja Laulund

Position: I Marina Agadir

Beräknad ankomst till nästa hamn:
16/3

Planerat datum för att segla vidare:
14/3

Väder: Växlande molnighet, 20-22°



Elevlogg:

Hej!

Idag ligger vi fortfarande kvar i Agadir. Till frukost bjöd Byssalaget på pannkakor, vilket uppskattades av alla! På frukosten berättade kapten Sören att vindarna är så pass gynnsamma att vi skjuter avresan till lördag morgon. Vi får 10-12 m/s slör (snett bakifrån) mot Lanzarote. Därefter, klockan åtta, begav sig klassen till Fiskmarknaden som ligger i närheten. Att gå dit tog ungefär 10 minuter. Där fanns alla sorters fiskar. Vi såg barracudor, leopardhajar, rockor, hummer, marulk, krabbor, ål, tiger- räkor, sardiner, bläckfisk och många fler vi marinbiologer inte kan namnet för. När vi tröttnade på säljarna gick vi ner till hamnen för att se på båtarna. Båtarna såg ut som klassiska tecknade fiskebåtar, och alla såg likadana ut. Sedan gick vi hem och skrev essä-prov i tre timmar om de Abrahamitiska religionerna. Till middag blev det Tacos, mångas favorit! Nu ska folket gå på stan en sista gång innan morgonens äventyr...



Personallogg: Idag är det då vår sista dag här i Agadir. Vädermässigt har det tyvärr inte varit så varmt idag, men solen har vi fått sett trots kalla vindar. Fiskmarknaden på morgonen var intressant, vi visste till en början inte riktigt vart vi skulle och försökte gå in på fiskeauktionen för företag. Därifrån blev vi dessvärre utvisade. Marknaden för privatpersoner var dock också intressant, mycket fisk, mycket människor och många fordon på en liten yta. Efter lunch ombord skrev eleverna sitt efterlängttade prov i religion. Under drygt tre timmar satt hela klassen i full koncentration och nu stundar istället ett gediget arbete för mig när jag ska bedöma deras alster. Tror att vi alla känner oss nöjda med vår vistelse här i Agadir och vi ser fram emot att få bege oss ut på nya äventyr under morgondagen.

Hälsningar / Maja