

# Logg från Älva

---

Datum: 12/3

Elevloggare: Alexander, Aliide, Emil, Erik, Ella, Madde, Olle, Sara

Personalloggare: Stefan Alvå

Position: Fortfarande förtöjda i Agadir

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife måndag

Planerat datum för att segla vidare: lördag förmiddag

Väder: Sol och över 20 grader, lite kyligt med andra ord

## Elevlogg:

Frukosten serverades som vanligt kvart över sju, efter det var det dags för vår första men mycket efterlängtade lediga dag!

Den spenderades olika men efter gårdagens intensiva shopping blev det mycket vila och solande. Det blev även en hel del pluggande eftersom det imorgon är dags för vårt första inte så efterlängtade prov i religion.

Efter mer än en vecka på båten börjar matförråden att ta slut och byssan var i starkt behov av påfyllnad. Detta resulterade i en utflykt till stadens marknad för kocken Victor, Sara i besättningen och eleverna Filip och Aliide. På marknaden köptes allt från utsökta dadlar till en halv stam bananer, kocken stod för finsmakandet, Filip stod för inköpslistan, Sara som moraliskt stöd och det hela



översattes till franska av Aliide. Precis då de tänkte åka hem så var det en man som ropade, han ville nämligen ha hjälp att översätta ett vykort till svenska. Som tack för hjälpen blev de ”inbjudna” vilket här innebär inknuffade i en affär där han bjöd dem på myntate. Den glada mannen konverserade glatt på hackig engelska och efter att ha skaffat sig en ny bästa kompis så blev de även påtvingade tre påsar te. Alltid lika trevligt med den översociala lokalbefolkningen 😊



På eftermiddagen var det äntligen dags för den första aktiviteten anordnad av vaktlag 3, det vill säga Annika, Maja, Lisa, Gustav, Lucas, Ludvig och Erik A. På den närliggande stranden anordnades en skrattfylld sandslottstävling som togs på blodigt allvar. Skulpturerna var allt ifrån hybridblandningar mellan djur till skulpturer gjorda med nedgrävda personer. Det hela avslutades med bad i havet.

### Personallogg:

Hej hopp, idag har vi i besättningen gjort om lite i riggen på initiativ av mig som är riggansvarig. Vi har stagat upp förtoppen lite bättre akterut och bytt ut några av mastens vantskruvar. De gamla vantskruvarna ska vi vid tillfälle reovera upp och snygga till då de fortfarande är i bra skick.

Anledningen till att vi byter ut de gamla vantskruvarna istället för att slipa, grundmåla och lacka om dem, är för att vinna lite tid så vi hinner fixa allt som vi vill hinna fixa innan vi kastar loss i övermorgon.

Vi förbereder fartyget inför en förhoppningsvis väldigt fin segling över till Kanarieöarna igen och jag som är van vid att segla fullriggare (råseglare) hoppas att vi kan sätta bredfocken och visa eleverna hur man seglar ett fartyg med råsegel. När bredfocken sattes för några veckor sedan upptäckte jag dock att segelduken är lite skörad (skadad), men som erfaren segelmakare så ska jag nog hinna göra en duglig lagning innan vi beger oss ut på havet igen. Annars har vi ju alla andra segel att sätta, fast råsegel är såklart mycket roligare och lite mer spännande att segla med ;) /Stefan





