

Logg från Älva

Datum: 11 mars 2014

Elevloggare: Ella, Aliide, Madde, Sara, Erik W, Alexander, Olle och Emil

Personalloggare: Catharina

Position: Förtöjda i Agadir

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife måndag

Planerat datum för att segla vidare: Fredag eftermiddag

Väder: Lite dis och dimma emellanåt, men annars varmt och soligt

Elevlogg:

Kära loggbok, dagen till ära var vi på marknaden i Marrakech.

Trots att alla var trötta samlades vi vid frukosten redan 06.00, vi packade matsäck, solkräm och dirham (pengar). Vi gick en kort bit till vår buss där guiden vi skulle ha för dagen stod, Charmiga Achmed. Det första han gjorde vara att ursäktas för att han inte hade några tänder och sen sjöng han små grodorna. Vi åkte sedan iväg, bussturen dit tog ungefär tre timmar men Det gjorde inte så mycket. Många var trötta och passade på att sova, andra kollade ut och såg det vackra marockanska landskapet samtidigt som de lyssnade på guiden. Vi stannade även efter två timmar och köpte snacks och sträckte på benen.

När vi kom fram började vi med att gå genom en park och ta en grupp bild med inhemska marockaner. De bar konstiga hattar på huvudet och såg lite ut som vandrare julgranar. När vi stod där kom det en gatufotograf åkandes på moped och knäppte några bilder på oss. Han vill sedan sälja bilderna på oss men vi tackade vänligt nej. Vi fortsatte vår promenad längs gatorna och stigarna runt en moské för att sedan komma fram till marknaden.

Marknaden var trång, vimlade av många människor, rop och underliga saker ståndsägarna försökte sälja till oss. Lite smått förskräckta följde vi efter guiden till ett universitet där man studerade koranen. Vi fick se oss omkring bland "cellerna" som guiden så trevligt kallade rummen. Älvas rum kändes som ett lyxhotell i jämförelse. Det är hon i och för sig också (besättningen läser igenom allt vi skriver).

Vi vandrade sedan vidare mot ett så kallat "Naturapotek" där vi fick lära oss allt från användning av krämer mot streckmärken till hur man ökar sexlusten och klassiska marockanska kryddor. Försäljaren var en riktig säljare, han auktionerade ut allt han hade visat upp för oss och vi lät oss luras till att köpa massor så ni kan nog förvänta er finfina kvalitetspresenter när vi kommer hem.

Vi gick sedan mot en efterlängtd matstund, då vi åt pastasallad byssan gjort åt oss. När maten var uppäten och alla var glada släpptes vi lösa på marknaden. Nu börjar det hända grejor. Folk blev bortrövade, drogade, och glada. Nej vi skojar bara! Vi såg allt från ormtjusare, levande skorpioner,

apor, smycken, garn, lampor, sjalar, koklövar, Loreen som spelade in en reklamfilm för Ellos, folk som tvättade, hennatatueringar, skinnväskor, katter, antikviteter osv, allt mellan himmel och jord dvs. Folk prutade från höger till vänster och alla försäkrade oss om att det var "Good price, good price!".

Trötta och nöjda klev vi på bussen tillbaka mot Agadir och stannade till på vägen hem på en liten restaurang längs väggrenen och åt middag. Vi kom hem halv tolv och somnade så fort huvudet nuddade kudden, förutom de två som skulle ha vakt. Men det är lugnt, vi är lediga imorgon.

Kommande bilder får berätta mer om våra fantastiska äventyr i Marrakech!







Våra pojkar och guiden Achmed.

Hoppas allt är frid och fröjd (kallt och hemskt) i sverige. Pussar och kramar från oss ombord (bästa vaktlaget, vaktlag nr2!

Personallogg

Min devis de sista dagarna har varit "smörj, smörj, smörj, drick, drick, drick". Solen steker trots små moln på himmelen. Ingen har hittills bränt sig.

Besöket i Marrakech var en upplevelse för oss alla. Gamla vackra hus blandades med nya byggnader som bl.a. innehåller H&M, Mc Donalds.

Att vandra runt i gränderna på marknaden kan ses som ett litet gatlopp med försäljare som erbjuder sina produkter som extra bra och extra billiga. Prutmånen var stor så det gällde att vara tålmodig vid prutandet. Att vi också fick en visning på naturapoteket för en genomgång av araganoljans alla fördelar. Efter en sen middag så återvände vi trötta och lyckliga till båten med alla våra påsar.

Catharina