

Logg från Älva

Datum: 1 april 2015

Elevloggare: Nej, nu har eleverna åkt hemåt.

Personalloggare: Sören

Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife

Planerat datum för att segla vidare: 7 april med MB12b

Väder: Soligt och varmt idag också

Personallogg: Ännu en resa är slut. Klassen har vinkat farväl och stigit in i bussen till flygplatsen. Om någon månad har de lagt sin skoltid bakom sig. Unga vuxna på väg ut i livet. Vi i besättningen funderar alltid på vad vi har kunnat ge dem att ta med sig, och vilka deras minnen från Älva kommer att vara.

Som vanligt har vi låtit eleverna göra en kort utvärdering såhär sista dagen, och om vi får tro dem (och det gör vi ju väldigt gärna) så har det varit en bra segling. Vi har besökt många spännande hamnar, varav ett par varit helt nya för oss, och behållningen har varit stor. Inte minst ur marinbiologisk synvinkel har det varit givande, med flera riktigt bra hårdbottenundersökningar på olika öar, framförallt Fuerteventura, El Hierro och La Gomera. Klassen har kunnat göra jämförande studier samtidigt som det varit spännade och roliga upplevelser. Inte minst snorklingen bland havssköldpaddorna häromdagen verkar ha varit en höjdpunkt.

För eleverna har det varit en hel del hårt arbete, både med studier och med det sjömansmässiga, att gå vakt dygnet runt och hjälpa till att föra fram skeppet över havet.

Men också avkoppling, bad och solande när tiden och vädret tillåtit.



Även för oss i besättningen är det ett ständigt lärande, där vi inte minst med hjälp av elevernas kloka kritik och synpunkter utvecklar skoleglandets ädla konst ett litet steg för varje ny klass.

Kära föräldrar, far- och morföräldrar! Tack för lånet av era fantastiska ungdomar! Vi hoppas att vi nu lämnar tillbaka dem ännu ett strå vassare än när de kom ombord.

Besättningen på Älva genom kapten Sören