

Logg från Älva

Datum: 27/2-15

Elevloggare: Erik & Rebecca

Personalloggare:

Position: Kryssandes mellan Gran Canaria och Teneriffa

Segelsättning: Storsegel, fock, stagfock, inre klyvare

Fart: 7 knop

Kurs: 115

Beräknad ankomst till nästa hamn: lördag eftermiddag

Planerat datum för att segla vidare: slutdestination för denna klass

Väder: halvklart, måttlig sjö och dyningar

## Elevlogg:

Klockan är nu 17:15 ombord på Älva och middagen väntar. Idag har vi haft lektion på förmiddagen om livflottar och annan nödutrustning, intressant tyckte vi alla, speciellt med den härliga sjögången utanför ventilerna. Det piggar upp! Vi håller, sen ett dygn tillbaka på att kryssa oss upp mot Santa Cruz och vår slutdestination. Det är inte direkt som att kryssa i Stockholms skärgård där man slår och sen bara fortsätter. Här är det mer av ett projekt, minst 6 man på däck och ett evigt halande av tampar. Hemma brukar ju inte heller kursbenen sträcka sig 35 sjömil, det är väl vad en medelsvensson snittar på en hel säsong. Kul ändå att det händer grejer på däck med jämna mellanrum. Stämningen ombord har varit god dessa två veckor och kommer med all säkerhet hålla i sig även de sista dygnen. Nu är det dags att fylla på med energi i mässen, hoppas ni håller ställningarna därhemma! Varma hälsningar till er från oss på fartyget.

## Personallogg:

Jag vaknade upp som ett ihopknycklat presentpapper i ena ändan av kojen. När jag också inser att nattens elproblem, som resulterade i en död frys, inte hade löst sig så kan jag ju inte påstå att mitt humör var på topp. Det nya byssalaget visade sig vara väldigt rutinerade och trots en kraftig slagsida åt styrbord så blev det frukost idag också. Efter frukost så tog Mackan och Zarah tag i elproblemet med hjälp av en av våra elever. Efter ett par timmars frustration så slogs ett par kloka huvuden ihop och frysen är nu i funktion. 😊

Dagen flöt på, om en långsam, och efter slaget vi sist gjorde utanför Teneriffa så känns det i alla fall som att det mojnats. Imorgon är vi framme i Santa Cruz och det är slutseglat för den här gången. Jag har varit här ett tag nu, närmare bestämt i elva veckor, men ändå kan jag känna ett litet sting av

vemod. För trots att det ibland rullar för jävligt och att man ibland längtar hem så har det varit ett par riktigt trevliga resor men goa människor.

/KockFrida