

Logg från Älva

Datum: 24/2 -15

Elevloggare: Max Malm Sofia Nilsson

Personalloggare: Sofia S

Position: La Gomera

Segelsättning: Förtöjda

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 25/2 -15

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Sol , växlande molnighet

Elevlogg: Utflyktsdag! Bussen avgick 09:00 från vår hamn i Valle gran Rey. Vi åkte upp i bergen med en buss som sett sina bästa dagar, och en chaufför som inte verkade se överhuvudtaget. Slutdestinationen var San Sebastian, öns största stad, men på La Gomera är resan alltid målet för naturen är otrolig. Höga berg, djupa dalar och exotisk vegetation. Under en av pauserna på vår ringlande färd mot San Sebastian stannade vi för att ta en fantastisk promenad i en riktig sagoskog full av lagerbladsträd. Promenaden skulle ta ca en timme och en kvart, men vår guide, hade antingen väldigt bråttom eller så tyckte hon att vi inte behövde se så mycket. Vi gick den rundan på 45 minuter.

Väl framme i San Sebastian åt vi vår lunch och turistade lite i staden, för att sedan åka tillbaka.

Uppe på de höga höjderna var det ca 8 grader och det blåste asmycket, och fuktigt var det eftersom vi var mitt bland molnen.

En härlig dag på en underbar ö, och imorgon kastar vi loss och stävar mot nya äventyr.

Personallogg:

Dagen ombord har varit allt annat än blåsig och kall. Strålände sol och varmt som en svensk högsommardag. Det här innebar ju dock inte att jag har blivit brun som en pepparkaka. Jag stod inne och rättade sjökort den ena halvan av dagen och den andra halvan gick till att stå i byssan och hjälpa Petra med att laga middagen. Ost och spenatpaj till 36 personer och diverse specialkost gjorde att middagen blev lite sen då allt inte fick plats i ugnen på en gång. Någonstans där i mitten av dagen hann vi även iväg och handlade 40 kg frukt.

Tanken var att vi skulle ha gått mot Sköldpaddsviken på Teneriffa imorgon runt 0600 men efter att ha tittat på vädret och haft en diskussion först i besättningen och sedan med eleverna så kom alla fram till att vädrets makter inte var på vår sida för en fortsatt seglats riktigt än. Den nya planen är att avgå imorgon kväll för att vara framme i sköldpaddsviken på torsdag morgon och kunna segla vidare där ifrån efter lite snorklande och övningar. Allt beror ju dock på det fortsatta vädret. Det kommer, som det ser ut nu, bli lite blåsigt på vägen mot slutdestinationen Santa Cruz oberoende av när vi åker med vindar uppemot 15-17 m/s på sina ställen. Seglar vi så blir det bra segling men med den vindriktningen vi har för tillfället (Nordostlig) så kommer vi att vi något tillfälle behöva trotsa vinden. Målet blir alltså att göra resan så bekväm som möjligt utan att för den delen åka hela vägen till Afrika och vända. =)

Nu är det dags för bingen. Imorgon ska det reseplaneras och förberedas för avgång.

/Sofia