

Logg från Älva

Datum: 21/2-15

Elevloggare: Johan Granlund & Mattie Gummesson

Personalloggare:

Position: N 27° 36,2' W 15° 19,1'

Segelsättning: Storseglet, Focken, Stagfocken och inre klyvaren.

Fart: 8,9

Kurs: 256°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Vid lunchtiden imorgon (22/2)

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Växlande molnighet med strålande sol.

Elevlogg:

¡Hola!

Idag vaknade vi alla till ett fantastiskt väder, både för våra segel samt våra bleka kroppar. Under förmiddagen bjöds det på härligt väder som bjöd på sol och sköna vindar. Älva har tagit sig fram med hela 8knop för bara segel under dagen.

Senare under dagen så ökade gunget men solen lös fortfarande. Även några elever lyckades se ett par delfiner.

Stämningen här ombord är på topp och alla mår bra. Det märks att dem flesta här har blivit härdade och fått "sjöben". Nu ser vi alla framemot morgondagen då vi räknar vara framme vid La Gomerra. Vilket vi hoppas kommer vara mer än ett utdött turistfängelse.

Personallogg:

Vi rullar förbi Teneriffas sydkust denna tidiga morgon. Det är fortfarande mörkt men över horisonten syns det första av soluppgången. Det kommer att bli en fin dag. Natten har varit smått magisk. En stjärnhimmel som lyste fantastiskt vacker. Tro mig: det är verkligen något smått magiskt att stå på däck, lutad mot masten och titta upp på alla tusentals små stjärnor som ibland bildar stjärnbilder man känner igen.

Gårdagen bjöd på en fin segling. Långa perioder nästan helt tysta med bara vågornas slag. Vi pratade coaching i klassrummet. Om hur det coachande ledarskapet ofta är ett kännetecken på bra ledare. Om hur många av oss kan tänka tillbaka på de riktigt bra chefer vi haft i livet. Om att många av dem varit bra just därför att man kunnat föra bra givande samtal med dem.

I dag, söndag skall vi vända tillbaka till krishanteringsdelen i vår ledarskapskurs. Det blir övningar och rollspel som utgår från en fingerad fartygsolycka i skärgården. Inget stort med många skadade men tillräckligt allvarlig för att vi skal möta massmedia, myndigheter och oroliga anhöriga på kajen när vi lägger till. Hur förbereder man sig på det?

Det nu sista dagen för mig här ombord för denna gång. Tack alla trevliga och engagerade elever och besättningsmedlemmar. Det har varit hur kul och trevligt som helst. Varför är inte alla arbetsveckor som denna?

Dag F