

Logg från Älva

Datum: 2015.02.18

Elevloggare: Lillen

Personalloggare: Dag F.

Position: Sundet mellan Lanzarote och Fuerteventura

Segelsättning: Fock, stagfock fock och stor

Fart: 5 knop

Kurs: 075 grader

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder:

Elevlogg:

Hej!

Som många känner till så gungar Älva rätt mycket, så många av YH13 har matat fiskarna i nästa ett dygn. Vi ankrade just utanför Lanzarote vilket gjorde att många ansikten som man inte sett på länge dök upp. Vi ska ligga här tills i morgon så hinner i bästa fall de flesta pigga på sig tills vi kastar loss nästa gång.

Hälsningar tidigare praktikant Lillen nu Lillen YH13

Personallogg:

Det fläktar rätt så rejält idag. Sjön är grov och vinden är nordostlig. Precis tvärtemot vad vi skulle önska.

Vi är på väg från Las Palmas på Gran Canaria till Agadir i Marocko. Har du en kartbok framför dig så ser du att det blåser åt fel håll. Rejält hårt också. Men så här på ett skolfartyg får man se det som en del av lärandet. Segling blir inte alltid som man tänkt sig.

Soligt.

När detta skrivs så är vi på väg in mot land för att ankra. Vi behöver natten och förmiddagen för att komma "i form" igen. Som lärare ombord känns det viktigt med ett gott självförtroende dagar som dessa, när klassen framför dig blir allt mindre...

Vi pratar ledarskap den här veckan. Om skillnaden mellan chef och ledare. Som en del av kursen ingår CCM. Crowd and Crisis Management. Vi pratar mycket om det situationsanpassade ledarskapet. Om grupper och gruppers utveckling och om vikten av god självkänedom för den som vill bli en bra ledare. Innan vågorna växte till berg hann vi också börja prata om krishantering ombord. Det ämnet tar vi upp igen i morgon bitti efter en välbehövlig natts vila.

Jag är djupt imponerad över det ansvar som elever och den fasta besättningen tar. Vi rör oss tryggt åt rätt håll. Det beror inte på något annat än proffsiga människor som tar ansvar. Segel skiftas, utkikar och rorgångare går av och på sina vakter och byssan fixar fram varm mat regelbundet. Man kan inte annat än imponeras över den kocka som steker fisk till 30 personer i en trång byssa i grov sjö.

Det finns inte så många segelfartyg kvar här i världen som får gå ute på de riktigt stora haven. Sannolikt finns det inte heller så många människor som har förmånen att få följa med. Jag är en av de lyckliga och jag är stolt över att få vara en del av allt detta.

Dag F

Ledarskap YH 13