

Logg från Älva

Datum: 01/03/15

Elevloggare: Christopher

Personalloggare: Håkan

Position: Santa Cruz

Segelsättning: N/A

Fart: 0

Kurs: N/A

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Soligt

Elevlogg:

Idag sista dagen har vi gjort skeppsrent från kl 9 till kl 15. Nu ikväll ska vi ut på stan och äta middag tillsammans och sedan imorgon blir det tidigt upp för hemfärd mot Stockholm.

Personallogg:

Så var ännu en seglats med Älva till ända. Det hela började sent på kvällen i Las Palmas den 14/2 då de reströtta och vinterbleka men taggade YH 13 elever anlände till båten, inalles 27st. Första dagen ombord användes till introduktion, förtrogenhetsutbildning, övningar och uppdelande av vakter mm. Den 17/2 när Dag vår ledarskapslärare var installerad ombord bar det av mot Agadir i en hård nordlig kuling, på grund av en ofördelaktig vindriktning motorseglade vi mot målet i en snittfart av 2-2,5 knop, när vi efter ett och halvt dygns stampande närmade vi oss Lanzarote beslutade vi att ankra vid Playa Blanca vi det laget hade våra vinterbleka nykomlingar antagit en mer grönaktig kulör. För att Dag skulle ha möjlighet att genomföra sina lektioner och eleverna få möjlighet att hämtas sig efter kontakten med sjöberg låg vi kvar ett par dygn för ankar vi Playa Blanca. Efter att ha tittat på väderprognosen över den närmaste framtiden insåg vi att fortsätta till Agadir i styv kuling gränsande till storm i motvind skulle bli en långsam besvärlig färd därför planerade vi om rutten och bestämde oss för att gå till La Gomer dit vi kunde segla med vinde in snett akter ifrån vilket passar Älva betydligt bättre, nu blev det fart på skutan och vi hade en fantastisk segling då vi loggade i 8-9 knop för bara segel, vid det laget hade våra kära elever ånyo skiftat färg till mera gris skärt. Väl på Gomer gjorde eleverna och valda delar av besättning en uppskattad bussytflykt. Efter Gomera styrdes kosan mot sköldpaddsviken på Teneriffa där eleverna snorklade för att titta på sköldpaddor, när vi var klara vid sköldpaddsviken fortsatte färden mot Santa cruz de Tenerife som var slutmålet vägen dit var ett evigt kryssande norr ut mellan Teneriffa och Gran Canaria. Vid det här laget hade eleverna utvecklat sina sjöben och klarade sjön lika bra som vilken sailor som helst. Sista dagen i Santa Cruz har använts

till att städa och putsa båten skinande blank och i kväll avslutas dagen med middag i land. I morgon bitti 0400 hämtas eleverna med buss som tar dom till flyget sen bär det av hem till Sverige. Till sist vill jag tacka alla elever, lärare och besättningen för en otroligt väl genomförd och trevlig segling.

Det är ett numera brun bränt och färgstarkt gäng som mönstrar av Älva. "See you in Liverpool"

Håkan

Skeppare