

# Logg från Älva

---

Datum: 9 Februari

Elevloggare: Julia Warnerman

Personalloggare: Björn Larsson

Position: I hamn i Las Palmas på Gran Canaria

Segelsättning: Ingen

Fart: Ingen

Kurs: Ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: -

Planerat datum för att segla vidare: -

Väder: Soligt

## Elevlogg:

Tja tja loggen! Regnet avtog och solen lyste över alla lättade ansikten som genomfört sin slutredovisning. Seglingsprojektet är ett arbete som vi jobbat med i vått och torrt, bokstavligen, och alla kan verkligen vara stolta över sitt arbete. På eftermiddagen efter alla redovisningar så fick de som ville klättra upp i masten. Stefan i besättningen var det som stod bakom den fenomenala iden och bidrog med ett "one in a life time" minne. Några av de som klättrade kom ner med lite skakiga men varenda en hade ett stort leende på läpparna. Sist men inte minst så hade byssanlaget sin avslutningsmiddag. Temat var tecknat och Johnny Bravo och Mickey mouse med flera fick äta en otroligt god buffé som bestod av tapas tillsammans. Kvällen bjöd på mycket skratt eftersom att varje person fick en uppmaning att följa i början av kvällen. Vi hade bland annat en ninja turtle som skålade var femte minut samt allsång och snapsvisor för fulla muggar medan solen gick ner över Älva.

## Lärologg

Denna resa börjar lida mot sitt slut och även elevernas slutredovisningar. Det är en konstig känsla att se dessa små varelser, både skratta och gråta över den uppgift som under denna resa blivit en del av dem själva. Så här långt är det endast en grupp kvar som har kvar sin redovisning och det betyder att hela sju grupper har lyckats att redovisa och de har verkligen lyckats. Det är många stolta ansikten som man får möta när man ger omdöme och kommentarer. Vi har både fått höra om cannabis, ungas stress, nationalism och trygghet och det är verkligen en hög nivå på redovisningarna och man kan bara känna sig stolt, stolt som lärare men även stolt över att man får vara med om den utveckling som eleverna har visat.

En sak till, för att detta ska kunna fungera så behöver man någon som pratar samma språk, vill lika mycket och är beredd på att hjälpa eleverna i både ur och skur och det har verkligen min medpilot gjort. Ellen, som hon heter har visat på mod, mod att våga utmana eleverna till att ta ännu ett kliv i

utvecklingens fotspår. Då och då behöver vi lämna över för att orka men då är det skönt att kunna säga, Your airplane och den andra svarar, My airplane. Man känner sig aldrig ensam. Så, till sist, efter att ha berömt eleverna, berömt besättningen och berömt min medpilot så vill jag berömma helheten. Utan den så skulle denna segling inte vara den segling som den blev, ett spännande, intressant, utvecklande äventyr med massa bra människor. Tills vi ses igen, ta hand om er där hemma, vi kommer snart hem och då ses vi!! Ps. Ni är också bra!!!!

Björn Larsson

Lärare i Idrott, kommunikation, psykologi, filosofi, sociologi, humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, samt svenska

