

Logg från Älva

Datum: 2015-02-08

Elevloggare: Nora Velde

Personalloggare: Frida

Position: Las Palmas

Segelsättning: Ingen

Fart: Nada

Kurs: Snart avklarad

Beräknad ankomst till nästa hamn: 23.30 11/2 Stockholm, Arlanda

Planerat datum för att segla vidare: Oklart

Väder: Regn och mulet

Elevlogg:

Nej men tjenare!

Idag hölls de första slutredovisningarna, så det är mycket blandade känslor ombord på båten. Lättnaden är stor hos de som är klara, men nervositeten och stressen är påtaglig hos de som ännu har redovisningen framför sig. Men det vi alla har gemensamt är att vi ser fram emot morgondagen då alla redovisningar är slut och vi blir fria att få upptäcka Las Palmas tillsammans och dessutom få avnjuta den sista buffésupén för denna resa.

Tillskillnad från tidigare temabufféer har vi fått reda på temat en dag tidigare, för att få möjligheten att satsa mer på utklädnaden och göra kvällen oförglömlig. Den kommande kvällens klädkod blir inget mindre än ett nostalgifyllt barnfilmstema, men mat-temat är dock ännu inte presenterat.

Spänningen är olidlig och vi alla väntar spánt på beskedet!

Undrar vad det kan vara?

Vad tror ni att det blir?

Vi har i alla fall ingen aning och får i natt gå till sömns i ovisshet.

Det var nog allt från mig.

Tac

k och hej, leverpastej!

Personallogg:

Hejsan!

Nu är vi inne på den sista bryggan till refrängen vill jag påstå. De sista dagarna har minst sagt varit påfrestande för våra elever, då redovisningarna sätts i stort fokus. Vi i besättningen har i alla fall gjort vårt bästa för att peta in lite skoj och spex i deras numera stressiga vardag, så idag satt vi med en grupp elever som strax skulle redovisa och ställde ett par orimliga (och väldigt oseriösa) ultimatum som inte ska skrivas ner i text och vi skrattade alla gott åt galenskapen. Det är ett fantastiskt ljud att höra eleverna skratta hysteriskt efter dagar av hög och allvarlig koncentration och ibland frustration.

Byssalaget var idag klara med sina redovisningar så för att fira så skålade vi i äppelsaft utspädd med bubbelvatten, serverade i riktiga vinglas. Vinglasen klingade vackert när vi skålade tillsammans över köksön i byssan. Imorgon har vi sista buffémiddagen och för att alla ska ha chans att få gå iland och fixa en kostym och kika lite på stan så har vi senarelagt middagen yttligare en timma, tills klockan 20.00. Jag ser väldigt mycket fram emot vår sista buffémiddag tillsammans, även om det kommer bli en blandning av melankoli för att resan lider mot sitt slut, och lättnad över att de där redovisningarna i princip är avslutade och vi kan gå tillbaka till att ha det gött!

Nu är det dags för bingen så jag säger nu Natti Patti ;)

KockFrida