

Logg från Älva

Datum: 31/1 2015

Elevloggare: Hedvig Scheutz

Personalloggare: Sofia

Position: 29°29'N 17°29'W

Segelsättning: Brefock.

Fart: 3,5 knop

Kurs: 225°

Beräknad avgång från hamn: -

Beräknad ankomst till hamn: Söndag 1/2 2015

Väder: Växlande molnighet.

Elevlogg:

Hej!

Havet är blått och däckets är vått.

Kaptenen är söt, min sko är blöt.

Seglen smälla mot masten, vi gillar båten fast än.

Livet är skönt och vattnet är icke grönt.

Många är trötta, tampar börjar bli nötta.

Dagen har varit perfekt, med lagom mycket plugg och segelhisning. Brefocken hissades och jag fick vara med uppe i topp. Känslan av att flyga vad nära, friheten var enorm. Att känna en sådan rädsla gör mig antingen mesig eller mänsklig. I brefocken låg ett fågelbo eller två men vi var lyckliga ändå. Att få lära sig något nytt är coolt.

Kärlek här är större än allt, jag vill aldrig åka hem. Havet har fångat mitt hjärta (kan dock bero på besättningen). Alla ni där hemma borde få vara med och uppleva allt det är med oss, vi är mitt i ett äventyr. Ett äventyr som delas med en fantastisk klass och världens bästa besättning som gör mig varm i hjärtat. Känn kärleken från oss till er!

Med kärlek Hedvig.



Här vinkar kapten till oss från brefsoken. Ytterst trevligt skulle jag säga.

Besättningslogg:

För att spinna vidare på det Hedvig skriver ovanför så tycker jag inte att det är ett dugg mesigt att erkänna sina rädslor. Det är mänskligt och att tycka att det känns jobbigt att släppa taget med händerna (även om man har säkerhetssele på sig) när man är 17 meter över marken tyder på en stark självbevaringsdrift snarare än mesighet.

För mig och många andra i besättningen är det första gången vi sätter bredsoken. Det är en speciell känsla att åka framåt utan motorn igång och med ett enda segel att hålla koll på.

Jag och Matrosen Sara går 12-4-vakten ombord just nu och har på våra nattvakter infört temadagar. Några exempel är pojkbandsonsdag, disneytorsdag och musikalfredag. Inatt var det dock dags för eleverna som delar vår vakt att få spela sin musik. Elevlördag har blivit ett populärt inslag och eleverna förbereder spellistor innan och ser fram emot att få spela sin musik. Det gör för övrigt vi också. En telefon har ju tyvärr ett begränsat minne och det finns inte plats för hela världens musik utan man får bestämma sig innan för vad man ska ladda hem som offline-spellista på spotify. Då blir det kul när det kommer annan musik ibland.

Vid middagen ikväll fick vi också reda på temat för nästa buffé som går av stapeln imorgon i Santa Cruz de La Palma. Det blir djungeltema. Som tur är har halva besättningen redan köpt på sig leopardmönstrade byxor. Jag funderar dock på att gå som något helt annat bara för att förvirra. Lian kanske eller varför inte banan. Jag har en gul tröja så det kanske är genomförbart. Jag ser i alla fall fram emot att få se vad alla andra kommer på.

Hoppas att ni alla har det bra därhemma. Här ombord rullar det framåt i sakta mak.

/Sofia

