

# Logg från Älva

---

**Datum:** 28/1-15

**Loggskrivare elevlogg:** Henric, LK12b

**Loggskrivare lärare:** Ellen

**Position:** 32° 38.488 N      016° 54.906 W

**Segelsättning:** -

**Fart:** -

**Kurs:** -

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Ej lämnat Funchal men beräknad ankomst till La Palma lördag

**Väder:** Soligt med molnfläckar, ca 20 grader.

## Elevlogg

Dagen inleddes med mumsig grötfrukost, därefter sedvanlig städning. Vi ligger fortfarande kvar i hamnen i Funchal och avfärden är planerad till imorgon kväll. Men nu idag skulle vi till fots bege oss till skolan Francisco Franco (döpt efter en lokal konstnär) klockan kvart över elva, men då kom tidningen! Morgondagens upplagas framsida kommer prydas av en bild på Älva med elever samt innehålla några intervjuer med besättningen. Journalisten var väldigt angelägen att få en bild med sig själv och kapten, ytterst oklart exakt vilken bild som kommer synas.

Men vi kom iväg halv tolv och kom fram någon minut för sent, men för vår underbara skolkontakt Humberta så var det inga problem. En madeiransk skollunch senare var alla mätta och glada, nu var det dags för gymnastik. Gymnastiksalen var väldigt mycket större än den vi har hemma i skolan. För att ge lite perspektiv på storleken; hemma kan man spela en innebandymatch i taget. Här fanns det tre badmintonplaner, en volleybollplan, sex pingisbord och en judomatta där ett tiotal elever slängde runt varandra. Å andra sidan är det något fler elever där, fler än 3000 elever samt 300 lärare. Marina Läroverket hamnar i skymundan med våra 405 elever.

En gymnastiklektion senare bär det av tillbaka mot båten, men längs vägen får eleverna chans att köpa lokalproducerat godis, mumsigt enligt många! När middagen närmar sig så skall även ca 30 elever få skolan komma och äta middag med oss på båten. Många nya människor att prata med så nu har vi en trevlig middag framför oss. Efteråt så är det vakt för vissa, mängder av disk för byssalaget samt en god natts sömn som väntar!

Vi hörs snart igen!

Hälsningar Henric



*Entusiastisk journalist som poserar med stolt kapten*



*Kontraster, inte bara gymnastiksalarna som skiljer sig i storlek. "Lilla" Älva till höger, kryssningsfartyget Mein Schiff 3 till vänster.*

## Lärologg

Madeira. Känn lite på ordet. Visst smakar det lite värme, sol och vackert väder, grönt och skönt? Jo, jag tänkte väl det. Och precis så har vi det här nere. I lördags lämnade jag 2 decimeter snö och bytte till 20 grader varmt, shorts och linne, och mötte en fantastisk besättning och en helt underbar klass med elever. Ibland är det verkligen ett privilegium att vara lärare!

Samtidigt som alla elever kämpar på med sitt sociologiprojekt och jagar enkäter och intervjuer, har vi en del utflykter och utbyten bokade, och idag har vi besökt en vänskola här i Funchal tillsammans med vår kontakt och vän Humberta som jobbar där. Ca 3000 elever som kommer från hela ön för att gå motsvarande gymnasiet går på skolan, och de köar för att få träffa våra ungdomar och en chans att få prata och umgås. Vi träffades och mjukstartade med några som var med och bjöd oss på lunch i deras skolmatsal, en tre-rätters historia med soppa, huvudrätt och frukt till efterrätt, vilket är standard som lunch här. Sedan hade de planerat att vi och ett par klasser träffades i deras gigantiska idrottshall för att tillsammans spela badminton, volleyboll, bordtennis och judo (!). Jag tror ingen vågade sig upp på judomattan, men heder åt Rebecca som testade alla de övriga sporterna fastän de madeiranska volleybollspelarna injagade skräck med sina hårda servar och smashar. Trots detta gjorde både Agnes, Ida, Amanda och Moa tappra insatser på planen. Det var fler som testade badminton, en något mindre hård sport. Lotta och Sofia spelade länge med två väldigt duktiga tjejer, och vi var många som kände att vi kanske låg lite längre ner på skicklighetsskalan rent allmänt... Men också *väldigt* mycket glädje. Att få röra sig lite mer efter ett par veckor ombord var uppskattat. Till och med jag testade lite, och fick flera hejarop och tummar upp från elever från båda skolorna. 😊

Nu sitter vi och väntar på att ca 30 elever och två lärare ska komma hit till Älva och bli bjudna på middag här ombord, en kväll med mingel och umgänge vilket brukar vara intressant. Vi hoppas på glada miner och lite nya kontakter att ta med sig hem.

Så dagen har varit väldigt trevlig hittills, med stora möjligheter att fortsätta minst lika trevligt, i värmen och de vackra ljusen från Funchal.

Stora kramar till er därhemma,

Ellen