

Logg från Älva

Datum: 2015 - 01 - 27

Elevloggare: Ebba Meyer-Lie

Personalloggare: Madeleine Rosell

Position: Funchal, Madeira

Segelsättning: Ingen

Fart: I hamn

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2015-01-31

Planerat datum för att segla vidare: 2015-01-29

Väder: Sol och växlande molnighet

Elevlogg:

Den 27 januari är ingen vanlig dag, för idag är det är det äntligen Ebba som sitter och knappar på loggdatorn, och detta är inte allt vad den 27 januari haft att erbjuda. Idag har klass LK12B upplevt spänning, dramatik och frossa, vilket nu även ni ska få ta del av genom mitt knappande.

Dagen började med en god pannkaks -och äggfrukost (här är inledningen på dagens frossa) som följdes av nervösa halvtidssamtal med Björn och Ellen för några av grupperna. Efter en lasagne-kycklingklubbe-pasta carbonara och salladslunch (fortsatt frossa för min del) så packades ryggsäckarna med bounty, twix, festis och frukt (ni ser, det bara fortsätter) för att vi skulle vara så redo som möjligt för kommande äventyr. Vi hoppade på en buss med erfarna Umberta som tog oss över Madeiras dramatiska landskap och rätt in till "The centre of the earth", som vår andra guide för dagen berättade med en portugisisk variant på brittiska. Vi befann oss i en av Madeiras kändare grottor som idag är ett museum och efter ett vulkanutbrott eller två (i 3D) så var lite souvenirshopping och en och annan festis ytterst lägligt.

Umberta ledde oss vidare till en liten sandstrand där några tappra Lk12B:are kylde av vulkanhettan i det svensksommar-varma vattnet, så ett par bortdomnande fötter var alltså oundvikligt. In i bussen igen och vidare till en idyllisk liten restaurang där frossan nådde sin topp med klassisk Maderianskt kött som vi slukade från spett hängandes från taket och till sist bjöds det på tre sorters puddingar som efterrätt. Jag tror att bussen vägde sig sådär ett ton mer när den skjutsade hem oss alla i matkoma. Ni kanske förstår nu varför 27 januari inte har varit en vanlig dag och jag tror att klassen redan ser fram emot att imorgon åka till den Portugiska skolan Francisco Franco (uppkallad efter konstnären, inte diktatorn obs obs obs) för att ha en "lekstund" tillsammans med eleverna där, som lärarna uttryckte det. Fortsättning följer.





Personallogg:

Hej alla glada loggläsare! På personalsidan är det Madde, en av Älvas Jungmän som håller i spakarna. För besättningens del började dagen med en brandövning i maskin där Erik fick agera offer på bår. Syftet med övningen var att försöka vinscha upp en nödställd från maskin. Därefter följde en teoretisk MOB-övning innan det var dags för tiofikat. Dagen fortsatte ombord med underhållsarbete bland annat i form av putsning, målning och fixa iordning stormluckorna. Klassen gav sig iväg på utflykt vid klockan ett, då dansade besättningen på borden.. Nästan i alla fall. Vi fortsatte med underhållsarbete helt enkelt. Det finns alltid något att pyssla med ombord, så man behöver aldrig gå sysslös.

Middagen levererades med bud, pizza. Det var precis det som behövdes efter en fullspäckad arbetsdag. Vi njöt av tystnaden och lugnet då den annars ganska knökfulla mässen plötsligt ekade tomt. När pizzen lagt sig på plats var det dags för film. Pianisten blev valet och strax in i halva filmen välde klassen in efter deras äventyr. Nu är allt i sin ordning igen på Älva. Dags att krypa ner i bingen.

Hare gött hajj,

Madde



