

Logg från Älva

Datum: 2015-01-26

Elevloggare: Emilia Löfberg

Personalloggare: Björn Larsson

Position: Funchal, Madeira

Segelsättning: Ingen segelsättning

Fart: 0 knop

Kurs: Ingen kurs

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag den 31 januari

Planerat datum för att segla vidare: Torsdag den 29 januari

Väder: Soligt men lite mörkt, klockan är 20:00

Elevlogg:

Vi vaknade i morse på rätt sida efter en efterlängtd sovmorgon efter gårdagen med redovisningar och en toppen 20-talskväll. När vi kom upp väntade en mycket välordnad brunch på oss som byssalaget utomordentligt ordnat till oss. En stor buffé med pannkakor, äggröra, korv, ost, nybakt bröd och även lite rester från gårdagens dessert, chokladpanacotta. Vi åt länge och njöt! Efter det var det dags att säga hejdå till lärarna Anna och Ingrid som idag lämnade båten efter ett par mycket mysiga och härliga veckor tillsammans. Hoppas ni har en bra resa hem!

Eftermiddagen spenderades ute på staden i mycket skönt väder, med både intervjuer för projektet och för mig en god glass nere på strandpromenaden. Alla vi mött här har vart mycket trevliga och pratar gärna, även väldigt bra på engelska. Igår var vi jag, Julia, Hedvig och Lina ute på promenad och jakt efter blommor. Då springer vi på en lite blomsteraffär under en bro där en väldigt vänligt liten gumma lagt ner många timmar och mycket kärlek för att skapa sin egen personlighet där. En mycket mysig stund tyckte vi alla fem som slutade i ett fint kort. De personer vi mött här i Funchal har inte alla varit lika mysiga som denne men väldigt snälla, glada och öppna och det är väldigt kul!

Imorgon ska vi på en spännande utflykt upp i vulkanen som vi får höra mer om imorgon. Hoppas ni alla har det bra där hemma, nu ska vi ut och äta tapas!



Personallogg: Hemma fast ändå borta. Så var man här igen. Jag tror att det är sjätte gången jag är på Madeira och det är alltid lika vackert och fint här. Men hem kommer man inte riktigt till. Det som är hem är där man känner att man hör hemma. Det gör jag med dessa elever. Ni, som är föräldrar till dessa underbara varelser, sträck på er, var glada och stolta. Dom är helt underbara. Idag, nä snarare i morse fick de sin första kritik och den handlade om att det tog lång tid för dem att ta mat. Om detta är det enda att kunna kritisera dem för så här långt så finns det inte mycket att kritisera dem för utan snarare tvärtom, det känns som att allt är endast en stor portion beröm. Dom är plikttrogna, snälla och hjälpsamma. Dom ställer upp för varandra och ser till att stämningen är på topp. Ja, de kan då och då uppfattas som lite trötta men vem gör inte det när man är tillsammans, alltid, bor på en båt, sorry, ett fartyg, där ordet privat inte finns. Så, var stolta och förstå mig rät när jag säger att det är som att komma hem lite. För hem är där man hör hemma och känner sig trygg och omtyckt och med denna klass så är känslan verkligen tydlig.