

Logg från Älva

Datum: 25/1 2015

Elevloggare: Albin Linusson

Personalloggare: Ida Mobäck

Position: Funchal, Madeira

Segelsättning: ingen

Fart: ingen fart

Kurs: Sociologi, HumSam och svenska

Beräknad ankomst till nästa hamn: -

Planerat datum för att segla vidare: 29/1 2015

Väder:

Elevlogg:

Tja tja loggen!

Denna dag, söndag, har innehållit ett fullspäckt schema för många av oss elever ombord. Vi började som vanligt med våra morgonrutiner, 07:15 frukost, 07:45 Kaptenen talar, 08:00-09:00 städning och efterföljande inspektion av städningen. Sedan hade hälften av oss sina halvtidspresentationer av våra grupparbeten där vi gick igenom hur långt vi kommit hittills och presenterade våra nuvarande resultat. Medan denna hälft hade sina presentationer var de resterande "lediga", och givetvis spenderade alla denna "ledighet" olika; vissa tog det lugnt kanske tog en promenad i Funchals fina miljö medan andra satt och in i sista minuten hetspluggade inför deras redovisning efter lunch. (Tyvärr ingick jag i det senare exemplet ☹).

Efter vår (mitt vaktlag) delikata spagetti carbonara-lunch var det ombytta roller och det var vår tur att genomföra halvtidspresentationen. De elever som nu var lediga gick nästan allihop ut på sta'n och firade att de härmed var klara med sina halvtidspresentationer.

Känslan att vara klar med halvtidspresentationen var både lyckobringande men också väldigt befriande, nu får vi en chans att se och upptäcka staden och framförallt kunna blicka framåt mot nästa utmaning.

Middagen var mitt vaktlags sista tillställning i byssan vilket firades med en buffé a la 20-tal, samtliga gick in hårt för detta tema och många var in i det sista inne i staden och letade efter passande utstyrlar. Det slutade med att alla tjejer och Björn såg ypperligt graciösa ut. Vi övriga killar tog det lite enklare då vi fixade varsin redig sliskig slickad frisyra och satte på oss fin-skjortan och vips så passade vi in på 20-talet.



Maten blev som tänkt delikat både för ögat och munnen.



Min och många andras favorit på buffébordet var Carpaccion som jag personligen kärleksfullt men ack så mödosamt putsat och skurit upp.

Med en lyckad avslutningsmiddag så tackar jag, mätt och belåten, för att ni läst denna logg och hoppas att ni fortsätter läsa LK12Bs, den bästa klassens, loggar. Tack för mig.

Personallogg:

Medan besättningen har jobbat med underhållsarbete ombord på Älva så har eleverna haft sina redovisningar av sina arbeten, då de nya lärarna Björn och Ellen har kommit ombord för att ta över efter Ingrid och Anna. Besättningen hade olika arbetsuppgifter runt om på fartyget där b.la. jag slipade däckshuset fint från rostfläckar och målade.

Av vissa anledningar fick vi inte påfyllning av färskvatten efter ankomst till nu i eftermiddag, vilket innebar dusch och tvätt förbud i ca en dag. Vi blev informerade om att vi inte skulle få påfyllning förens på måndag. Men som tur var fick vi det redan nu söndag eftermiddag, så plågan var kortvarig. Funchal, som staden vi är i heter, är väldigt fin och människorna jag har mött är hittills mycket trevliga. Staden är full av mysiga gränder och även gatorna är väldigt fina med olika mönster. Kvällen avslutades med en härlig buffé med cocktailen från byssanlaget.

Imorgon väntar ett fortsatt arbete för mig med slipning och målning
Ohoj, Ida







...och riggmästaren Stefan tar en paus i sin hängmatta!