

Logg från Älva

Datum: 22/1 2015

Elevloggare: Lotta och Moa

Personalloggare: Anna

Position: 31°38'N 14°59'W

Segelsättning: Stagfock, Fock och storsegel.

Fart: 5 knop

Kurs: 310°

Beräknad avgång från hamn: -

Beräknad ankomst till hamn: Lördag den 24/2

Väder: Under dagen, Soligt.

Elevlogg:

Hallå allihopa!

Ännu en dag har gått och vi har varit till sjöss hela dagen. I dag har vi hållit på med fortsatt arbete inför halvtids-presentationen i våra arbeten. Vädret har varit lugnare idag ca 2 m vågor och inte lika blåsigt. Vad är inte en dag utan ett brandlarm också, larmet gick på förmiddagen så alla gick upp på däck men det visade sig att det inte var någonting, så vi kunde gå ner igen för att fortsätta med vårt arbete/vilande. Som vanligt har byssan gjort ett bra jobb med maten så vi alla är glada och mätta. Det har även varit en del filmvisning nu på kvällen, bland annat en dokumentär från 1947-48 där Annas pappa är med. Kvällen förgyllde ytterligare med chokladbollar från Sara i besättningen och lite senare kladdkaka som Hugo slängde ihop (tack för det!). Just nu sitter en del och spelar Tv-spel medan andra är på vakt eller myser i salongen och resten sover.

Tack och hej från oss på Älva.

Och så hoppas vi på en lika fin dag imorgon.

Vid datorn, Lotta.

Lärrlogg:

"Allt man behöver för att laga bra mat är mycket, mycket kärlek och en liten gnutta brandlarm"
Så sa Albin och Adam när de serverade dagens lunch. Mitt i matlagningen gick brandlarmet, alleman upp på däck snabbt som ögat. Medan besättningen letade efter orsaken till larmet blev Albin alltmer nervös över köttet som låg kvar på stekbordet. Vi hann dock ner igen innan det bränts, så lunchen blev jättegod idag också.

För de flesta av oss är gunget skönt, när vi rör oss i sakta mak mot Madeira. Men för några hänger sjösjukan envist kvar. Det betyder att arbetsgrupperna inte varit riktigt fulla idag heller. Några tycker nog att nästa redovisning på söndag ligger alldeles för nära. Vi kan i alla fall glädjas över hur arbetena utvecklas.

Dagens missade foto var från styrhytten, när alla fem kvinnor ur besättningen och vi två lärare med höga röster sjön Kalle Teodor ur spellistan med sjömanssånger som Sara i besättningen har.

Filmen vi såg, som Lotta nämnde, handlar om en oceanografisk djuphavsexpedition med ett fartyg som heter Albatross. Fartyget liknar en betydligt större Älva.

Nu sitter ett gäng och spelar kort, en fyrklöver kör tv-spel och många sover.

Tack för en skön dag på havet!

Anna