

Logg från Älva

Datum: 20/01/15

Elevloggare: Hugo Holsti Heijbel

Personalloggare:

Position: Atlanten med kurs på Madeira, 30°36'54''N, 9°48'2''

Segelsättning: Stagfock, Fock och Storsegel

Fart: Cirka 5.5kn

Kurs: 280°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Molnigt och blåsig

Elevlogg:

Hej hej alla! Dagen började som vanligt med att vi åt frukost klockan 07.15, det serverades två sorters gröt. Sedan så begav sig jag och fyra till för att titta på Agadirs fiskmarknad. Den hade tyvärr i stort sätt stängt då vi var där vid halv tio tiden på förmiddagen. Dock så fick jag och Anna se ett Marockanskt båtvarv vilket var riktigt häftigt, vi fick även se kajen med dem 300 fiskebåtarna som nästan varje dag är ute mellan 19.00 och 7.00 fiskar.

Vi lade sedan ut vid 13.00 efter lunchen och det att vi fått tillbaka våra pass, utläggningen gick smärtfritt men inte smutsfritt. Ankarkättingarna drog med sig så mycket skit upp på däck att det var riktigt synd om både båten och dem tappra eleverna som skulle tvätta och stuva undan dessa. Vi hade sedan mellan utläggning och middag lite egen tid som avslutades med segelsättning, det blåser på friskt och vågorna Älva rullar härligt genom sjön. Men nu i denna stund som detta skrivs har stjärnorna gått i moln och de sista av eleverna gått och lagt sig, så jag som loggskrivare vill säga tack för mig och att vi hoppas på lungnare sjö och fler glada miner!

PS. Jag hade inte tillgång till alla bilder tyvärr så jag lägger upp dem i samband med morgondagens logg! DS.

Personallogg:

Skepp O'hoj—här kommer gungande hälsningar från oss alla på Älva. De flesta av oss har krupit till kojs men det knarrar och slår lite här inne. Vi färdas nu mot Madeira och lämnar Marocko bakom oss. Sedan vår senaste segling har vi skiftat vaktlag – det betyder att det förra ”Byssangänget” äntligen fick hissa segel idag och att de nu också har fått prova på att arbeta som rorsgångare och utkik. Kul. Det

nya "Byssangänget" hälsar alla att arbetet med att laga mat och diska under färd i ganska kraftiga vågor slår det mesta av arbetet ombord. När de for runt som bäst bland disk och var i städartagen behövdes det en extra motivator och ikväll bestod den av ett något otippat musikval. Vi har dragit slutsatsen att allt blir så mycket bättre med musik.

Från Marocko tar vi med oss härliga minnen och spännande möten. Igår blev vi generöst och varmt mottagna av elever och lärare på den franska skolan i Agadir. Vi bjöd på svenskt fika på Älva (kanelbullar och varm dryck) och de bjöd på traditionell marockansk lunch. Idag har några av oss upplevt Agadirs livliga och myllrande fiskmarknad och hamnområde där inte bara fiskebåtar och fiskare huserar, utan mycket annat som hör det marina livet till.

Vi lämnade en vindlös och solig marina vid tvåtiden. Många av oss konstaterade att vi gärna återvänder till Marocko igen, vi säger Au Revoir (på återseende helt enkelt). Nu är det dags för några dygn till sjöss.

Over and Out,

Ingrid



