

Logg från Älva

Datum: 2015-02-02

Elevloggare: Adam Thillberg

Personalloggare: Sören

Position: Santa Cruz de La Palma, La Palma

Segelsättning: Hamn

Fart: Ganska stilla

Kurs: Varken framåt eller bakåt

Beräknad ankomst till nästa hamn: Onsdag den 4 februari

Planerat datum för att segla vidare: Tisdag den 3 februari

Väder: Växlande molnighet med spridda regnskurar

Elevlogg:

God dag loggen.

En dag som denna är särskilt tacksam för en loggskrivare. Det har nämligen varit utflyktsdag, fullspäckad med äventyr, bravader, tappra handlingar och dråpliga situationer.

Dagen började som så många andra med frukost kl. 7.15. Dock var det få som infann sig vid frukostborden så tidigt, medan de som faktiskt var på plats hade en smutt sliten social förmåga efter respektive nattvakt. Men vi blev alla snabbt pigga igen när vår muntra och kunniga guide Conny var på plats kl. 9 med buss samt chaufför för att föra oss till högre höjder.

Efter en lite långdragen bussfärd, men med enastående vacker utsikt över både land och hav, nådde vi vårt mål, Volcán de San Antonio. Promenaden inleddes därifrån på 350 meters höjd, där vi i rask takt, föranledda av vår energiske guide, åter tog oss nedåt mot havsnivå. Vägen dit var en sällan skådad upplevelse, som inte kan beskrivas med de ord som undertecknad behärskar (dock säger en bild mer än tusen ord, och det finns ett antal bilder att skåda nedan). Väl nere vid ytan avnjöt vi en fantastisk matlåda i form av återstoden från gårdagens exceptionella buffé.

Men dagen nådde sitt klimax när undertecknad, tillsammans med Johannes och Hugo, gav oss ut på en avvikande expedition till en grotta, där det dock krävdes en kort klättring upp för en mindre klippvägg för att nå önskad destination. Väl på uppfärden, endast efter två tagna steg, föll Hugo till marken med både dramatisk och traumatisk efterföljd. Hugos landning blev inte som någon tänkt sig, hans tyngdpunkt var inte centrerad, varvid foten i en smäll kraftigt trycktes åt sidan, vilket resulterade i en stukning utan dess like, like (bild bifogad nedan). Men efter enastående agerande av klasskamrater samt Björn var situationen snart under kontroll, och efter ett besök på den lokala sjukstugan kan vi med stor glädje meddela att Hugo samt fot under omständigheterna mår bra.

Efter det nämnda dramat var det dags att bege sig tillbaka med båten, där en förträffligt god tacomåltid väntade, ett skönt avslut på en dag fullspäckad med omvälvande händelser och upplevelser, såväl positiva som negativa. Jag kan med säkerhet säga att ingen av oss lämnades oberörda en dag som denna, och det är dessa nya minnen och erfarenheter som vi nu kan gå till sängs nöjda och trötta, och förbereda oss inför en förhoppningsvis lika fullspäckad morgondag.

Från alla oss i Lk12b och besättningen på Älva, till alla er läsare.

På återseende.







Personallogg:

Nu är vi alltså på La Palma, den nordvästligaste av Kanarieöarna. Inte många turister kommer till denna vackra, gröna ö. Istället är huvudnäringen banan- och annan fruktodling. Det har varit en ganska gråmulen dag med täta regnskurar. Dåligt för turismen, bra för bananerna.

Tja, jämfört med elevernas spännande upplevelser kanske man kan tycka att besättningens vardag ombord är lite grå. Men vi trivs, tro inte annat! Som vanligt i hamn handlar det om att fixa allt stort och smått som måste göras för att vår kära Älva skall vara både prydlig och sjövärdig. Stefan och Robban har blivit vårt nya radarpar när det gäller riggen. Nytt fall till stagfocken och nya backstag har kommit på plats de senaste dagarna, och idag tog de itu med att spänna upp fockstaget, se bild nedan. Jungmännen Madeleine och Ida har slipat rost och målat (mellan regnskurarna).



Akter om oss ligger just nu den tyska briggen Roald Amundsen. Det är alltid spännande att gå ombord och hälsa på i ett annat segelfartyg, så det har vi passat på att göra, liksom våra tyska kollegor har varit ombord i Älva och tittat runt.

Eftersom eleverna har varit iland hela dan, samlades sedan större delen av besättningen i byssan för att hjälpa kocken Frida med maten. Under støj och glam hackade vi grönsaker till tacomiddagen, som tydligen blev uppskattad.

Hälsningar från styrman Sören



Älva i hamn med den tyska briggen Roald Amundsen