

Logg från Älva

Datum: 2015-01-18

Elevloggare: Emmy Hallgren

Personalloggare: Anna Krögerström

Position: I hamn, Agadir

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ca lördag (25/01)

Planerat datum för att segla vidare: måndag 19/01

Väder: Mulet, regn

Elevlogg:

Hej där hemma!

Idag har det verkligen varit en lång dag! Uppstigning redan kl. 05.45 för att hinna med bussen som skulle ta oss till Marrakesh, då bussresan skulle ta hela 3 timmar och för att hinna med så mycket som möjligt var det bara att slita sig upp i ottan, ni kan ju tänka er hur bussresan började. Det dröjde inte länge tills hela klassen däckade totalt, men till en början var det en hel del skratt, sen vart det helt knäpptyst. För vår guide som på vägen dit berättade om Marockos historia, kultur och geografi.

På vägen dit kunde man också se en helt ny natur med berg, som till och med hade snö på sina toppar, svårt att tänka sig när vädret annars i Agadir är helt exotiskt, det var verkligen riktigt kyligt, men visst, staden Marrakesh ligger högt upp i bergen så det är ju inte alls konstigt.

Väl i Marrakesh började den guidade turen som började med ett besök på en moské och efter en stunds promenad kom vi fram till en ny sevärdhet som var ett palats, Bahía palace. Palatset låg i en fin trädgård som hade både apelsinträd och fikonsträd och själva byggnaden var dekorerad med arabiska tecken på insidan. Många katter sprang det också runt som större delen av klassen tog bilder på, som om vi aldrig sett katter förut, haha. Efter det besöket fortsatte vi vidare mot marknaden som var den största anledningen till att vi åkte ända hit. Det var en gigantisk marknad som låg på otroligt trånga och smala gränder och trots trängseln skulle mopederna och t.o.m. en och annan bil ta sig igenom, man fick verkligen passa sig och se upp för att inte bli påkörd. Marknaden var uppbyggd av 100 tals olika stånd som sålde allt från tyger, porslin, smycken, kläder och tavlor till mat.

Det här var det som den här dagen hade att bjuda på i korta drag, tack och god natt!

Emmy

Personallogg:

Vilken dag! Vi klev av båten i mörkret kl sju imorse och nu vid elva är vi tillbaka ombord igen. En hyrd buss tog oss till Marrakesh. Vår guide började med att berätta att Marrakesh betyder Marockos drottning. Längs vägen såg vi både platt odlingslandskap och höga berg med snöklädda toppar. Endast här, i hela världen, växer araganträd. Oljan från kärnorna i frukten kallas här för Marockos gula guld, mer om den senare.

Guiden började med att ta oss runt i gränderna, i myllret mellan olika spännande platser. Vi var 33 personer, ibland var det nog som att valla en flock katter. Inte helt lätt med andra ord. Ingrid och jag kom bort en stund, då var det skönt att ha en hel skolklass att fråga efter. Ingen missade nog ett så stort gäng ungdomar med blå seglartröjor.

Sedan kom något som man nästan skulle kunna kalla bondfångeri, men jag väljer att kalla det av det goda slaget. Ett producentkooperativ av lokalt odlade produkter förädlade till diverse oljor, kryddor, krämer, tvålar... Maken till insäljande föredrag har nog ingen av oss varit med om tidigare. Många av er kan nog få en och annan araganolja-produkt framöver.

Efter gemensam vandring kom ett par timmar när vi kunde gå runt i egna små grupper. Visst fanns det massor att handla i souken men framförallt fanns det hur mycket som helst att titta på, både saker till försäljning men också mer spännande tillverkning. Och många människor att tala med! Vänliga, intresserade och hjälpsamma.

På vägen tillbaka åt vi middag på ett lastbilsfik, på sådana ställen brukar maten vara god. Här blev vi serverade kanonfint nötkött som malts precis innan det grillades. Ganska primitivt och våldsamt gott! Att Marocko har en kung kommer ofta fram här. Igår berättade en vakt utanför ett av kungens palats för oss att "vi är alla kungens barn" och idag nämnde guiden att de som uppfostrar barnen är föräldrarna, kungen och skolan. Hans avskedsord till klassen var att ta väl hand om sina föräldrar, särskilt mammorna! Då sträckte Ingrid och jag på oss lite extra.

Tack för en härlig dag tillsammans med världens bästa LK12b!

Anna

