

Logg från Älva

Datum: 2015-01-17

Elevloggare: Alice Gunnarsson Hjalmarsson

Personalloggare: Sara

Position: Agadir Marina, Marocko

Segelsättning: Ingen

Fart: 0 knop

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Soligt och härligt

Elevlogg:

Ohoj landkrabbor!

Idag tog jag och några andra i klassen ett dopp i det salta havet här i Agadir! Riktigt härligt, men ganska kyligt i vattnet, ungefär som en sommardag i Sverige. Fast det gjorde ingenting för värmen låg på som bara den. Vi också gått runt mycket i Agadir, ungefär halva klassen fick en guidad rundtur upp mot staden och andra halvan har gjort enkäter och hängt på ombord på båten.

Både till lunchen och till middagen får klassen gå ut och äta och testa på det Marockanska köket, mycket fisk och trevliga kryddor. Kvällen blir däremot kort (förutom de som har vakt) eftersom vi ska upp 05.45 imorgon för busstur till Marrakesh, mycket spännande! Vi ska besöka marknader, uppleva staden och ta del av den Marockanska kulturen.

Hoppas allt är bra med er, vi lovar att ta på oss solskydd.

Med varma hälsningar,

Alice Gunnarsson Hjalmarsson



Personallogg:

Hej!

Äntligen har solen lyst på oss. Jag har tyckt det varit riktigt kallt här nere på de sydligare graderna. Igår fick vi en del regnskurar men idag har det varit klarblå himmel hela dagen.

Jag har tagit hand om vår styrhytt och skrapat bort gammalt lack för att lägga på nytt. Riktigt snyggt och prydligt blir det. Som ny, fast att planen är att den inte ska få vara kvar så länge.

Eftersom vi ligger med aktern in mot kaj här i Agadir (en speciallösning för att kunna komma i land) och eftersom jag jobbar på just aktra delen av styrhytten har jag blivit utstirrad av marockanerna som tar sig en promenad åt vårt håll. Kulturen är ju lite annorlunda här och stirra är inget de anser som oförskämt.

En av alla familjer som gått förbi Älva ställde sig precis vid landgången och stod där en lång stund och tittade på allt möjligt vi höll på med. Under tiden hade jag fått sällskap av en av våra elever Hedvig. Vi bestämde oss för att bjuda över den nyfikna familjen för att visa runt på varat fartyg. Det blev så lyckat att de inte ville gå av. Alla tyckte det var kul trots att språksvårigheten var stor.

Ombord Älva har vi strikta regler, bland annat vad gäller nötter ombord Älva för att ingen ska drabbas av något obehagligt. Detta har medfört att alla de som tog sig till IKEA på Lanzarote och köpte Marabou Daim inte fått äta dessa ombord utan endast när de är iland. Det gjorde att vår elev Henric tog sin Marabou Daim han länge suktat efter och satte sig bakom Älva på kajen för att äntligen få ta del av den. Han blev därmed ett lätt byte för alla frågvisa turister som Marockaner som ville veta allt om Älva och verksamheten. Bra svar fick de också!

Många Kramar från Älva

/ P1 Wiiids, Sara

