

# Logg från Älva

---

Datum: 16 januari 2015

Elevloggare: Rebecka Gille

Personalloggare: Ingrid

Position: Agadir

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tidigast fredag

Planerat datum för att segla vidare: Tidigast måndag

Väder: Lokala regnskurar på förmiddagen men soligt och lite blåsigt annars

## Elevlogg:

Tjoho!

Efter dagens tuffa redovisningar kunde klassen andas ut och njuta av staden. Allt sista-minuten plugg belönades med glass och flera vändor på stan samt stranden. Timingen kunde inte heller vara bättre med tanke på att det är sista dagen med de vaktlagssysslor vi har haft sedan första dagen. Detta innebär att vaktlagen roterar så mitt vaktlag går från 8-12 vakten till byssan och övriga vaktlag roterar vakttiderna, vilket är något som firas. Byssanlaget har/ska göra en stor buffé med afrikanskt och spicy tema där både dresscode och bordsplacering är ordnat.

Trots att båten nu är relativt tom finns ändå liv i salongen där grabbarna spelar fifa och inväntar den stora middagen. Apropå inget så har klassen idag upptäckt att de marockanska bankomaterna är något utöver det vanliga. Det är nämligen så att vill man ta ut 200 marockanska pengar får man ut och det dras 300 från kontot, samt om man vill ta ut 300 får man ut 500... Lite lurigt och knepigt men man kan inte förstå sig på allt här i världen.

Ha det bra!



### Personallogg:

Mörkret har sänkt sig över Agadir och vi har ätit en god måltid med afrikansk touch och även mässen var pyntad med skynken i taket och mattor kring masterna. Buffen bestod av bland annat hommus, rödbetshommus, rödbetor med mozzarella, couscoussallad, vinbladsrullar, hembakade tunnbröd, limemarinerad kyckling och kanelmarinerad zucchini och aubergine. Till efterrätt serverades kladdkaka med hallongrädde.

Eleverna är nöjda och lättade efter dagens prestationer som har inneburit redovisningar av deras arbete hittills. Det var intressanta redovisningar som resulterade i livliga och engagerade frågestunder. Några elever begav sig till den närliggande stranden där de var de enda som faktiskt badade i havet till flera marockaners stora förvåning. Det är ju vinter här egentligen. En del elever fick vara med när tampar splitsades. Varje dag lär vi oss både fler "sjömansord" och knopar. Medan vi har koncentrerat oss på skolarbetet har besättningen gjort underhållsarbete såsom slipning och målat.

Just nu surrar det av glada röster i fartyget. Vi har två marockanska besökare ombord som vi har visat omkring och nu blir de intervjuade av våra elever. Det är maskinisten Erik som känner dem sedan tidigare. Vi ser fram emot att lära känna Marocko än mer och vi ser fram mot det vi ska göra här.

Over and out,

Ingrid

