

# Logg från Älva

---

Datum: 20150114

Elevloggare: Rebecca De Amorim

Personalloggare: Sören

Position: På havet

Segelsättning: Inga segel uppe

Fart: 4,8 knop

Kurs: 53,1

Beräknad ankomst till nästa hamn: Agadir I morgon eftermiddag

Planerat datum för att segla vidare: Måndag

Väder: Soligt

Ohoj alla landkrabbor!!

Det var en jättesolig dag, och vi låg på däck men ingen var näck, dock såg man en och annan häck. Delfiner vi såg ofta men plötsligt började det blåsa och vi fick hämta varsin kofta och sedan fortsatte vi softa. Det är inte bara lek och stoj utan även en del skepp och hoj, städa, skrubba och hissa segel det är en viktig regel. Brandlarmet gick och panik vi fick, upp på däck vi blev ombedda men inga skador skedda. Tidigare än beräknat vi kommer fram till Afrikas kust, det vill säga om kaptenen har lust.

Skepp och hoj nu ska vi ha skoj!

## Personallogg:

Ja, det har varit en dag på havet, på väg mot Afrika. Under natten och morgonen seglade vi österut mot den marockanska kusten, för att sedan vika norrut. Just nu går vi för maskin (p g a en lätt nordlig vind) parallellt med kusten ca 15 sjömil ut. Det är lite disigt, så vi ser inte Saharas sanddyner, men de talrika havssulorna bär vittnesbörd om att vi är nära land. Det lär fortfarande vara gott om fisk här, och det kan ju bero på att Marocko slår vakt om sina fiskevatten. I deras ekonomiska zon tillåts bara marockanska fiskebåtar med marockansk besättning. Agadir har en mycket stor fiskehamn där man landar massor med sardiner och annan fisk. (Sedan är det ju en annan sak att man låter trålare från EU dammsuga vattnen utanför det ockuperade Västsahara.)

Nu ser vi i varje fall fram emot att förtöja i Agadir i morgon. Det är lite trångt i marinan där vi brukar ligga, så vi får fälla båda ankarna och backa in mot kajen och hänga ut landgången över aktern. Lite bökigt, men det uppvägs av fördelarna med att ligga i marinan; nära till stan och den jättelånga badstranden. Folk som flanerar förbi på kajen är ofta intresserade av Älva, och det blir många pratstunder med både lokalbefolkning och tillresta turister.

Hälsningar från styrman Sören

