

Logg från Älva

Datum: 2015-02-10

Elevloggare: Calle

Personalloggare: Sofia

Position: Las Palmas, Gran Canaria

Segelsättning: Noll

Fart: Nej

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Gassande sol

Elevlogg:

God kväll kära läsare,

Idag ska ni få höra den legendariska historien om ingen mindre än Gösta Gös, äventyraren. Gösta, som resenär ombord på Älva, fick två veckor in i seglingen insikten att han har levt sitt liv klaustrofobiskt. Han är och kommer förbli en gös, och gösar lever vanligtvis i frihet, en känsla Gösta aldrig känt. Alltid har han varit beroende av oss människor, och förlitat sig på vår stabilitet, men nu skulle det bli ändring. Gösta ville inte leva som en människa längre, han ville leva som en gös ska leva. Med friheten som medel i jakten att finna sig själv, begav han sig ut på egen hand på vad som kom att bli ett episkt treveckorsäventyr, och en spirituell resa utan dess like. (Detta är vad en kvällstidningsjournalist skulle skriva om det faktum att besättningen stal mitt gosedjur)

Nedan har ni bildexempel på vad Gösta har haft för sig under dessa veckor.









Han kom dock tillbaka på restaurangen där vi elever, lärare och besättning tillbringande denna kväll med vår sista gemensamma middag. Jag fick honom av restaurangpersonalen på ett egendomligt sätt serverad på ett silverfat, med en lapp där det stod mer om hans äventyr. Resten av kvällen spenderade han med att titta på när vi andra åt Paella, och hade en underbar kväll.



I övrigt finns det inte mycket vettigt att berätta om dagen. Det enda vi har gjort är att städa rent hela Älva, invändigt och utvändigt. Det tog ungefär 6 timmar, men det är hon värd.

Jag vet dock att jag kan tala för alla oss elever när jag säger att det här har varit en fantastisk resa, fem makalösa veckor. Visst, det har varit en hel del spyor och hårt arbete med våra seglingsprojekt, men i det stora hela har det varit en underbar resa, som vi kommer minnas resten av våra liv.

Vi vill tacka besättningen så hjärtligt för de har gjort denna upplevelse möjlig. Ni är bäst!

Calle

Personallogg:

Idag har det som sagt rengjorts ombord. En vanlig slutstädning så rengör vi båten från och (inklusive) taket och ner till durken (golvet). Eleverna har visserligen varit snabba idag (och putsat tills mässingsputsen tog slut snarare än mässingen som behövde putsas) men hela båten är inte färdig än. Vi sparade nämligen hytterna till imorgon. Nåt roligt ska vi ju ha då också. Dessutom dök det upp en ny burk med mässingsputs så vi ska nog ha att göra. ;)

Nu på kvällen efter middagen har det lekts lite lekar. Bland annat har vi testat hur många elever man kan få in i en tvåmannahytt ombord. Svaret är fler än 28. Det fanns nämligen plats över. Gösta visade också ett bildspel från sina tre första veckor som äventyrare.

Det har varit fantastiskt roligt att segla med den här klassen och att planera, dokumentera och administrera Gösta Gös äventyr. För den som vill se fler bilder av Gösta gös så har han numera en sida på Facebook. Tack LK12b för en rolig resa och lycka till i livet! Och grattis till er därhemma som får tillbaka dem. För min del kunde de fått stanna här en stund till.

Sofia