

Logg från Älva

Datum: 2015-01-10

Elevloggare: Ida Beckman

Personalloggare: Anna Krögerström

Position: Santa Cruz Teneriffa

Segelsättning: Ingen

Fart: I hamn

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2015-01-12

Planerat datum för att segla vidare: 2015-01-10 ikväll

Väder: växlande molnighet

Elevlogg:

Skepp ohoj era landkrabbor!

Första riktiga natten på båten då vi har varit nattvakter. Som nattvakt håller man koll så att allting såsom fendorar och förtöjning ser bra ut och att det inte brinner eller är brandrisk, även att endast anhöriga kommer på båten. Det var en annorlunda upplevelse. Nu ser vi fram emot att vakta ute till havs på vågigt vatten.

Idag har vi haft förtrogenhetsutbildning så nu kan vi båten utan och innan. Efter lunch ska vi ha säkerhetsutbildning. Det innebär att vi ska öva utrymning av båten, man över bord och övergivning av fartyget. Efter det kommer vi att vara helt redo för de kommande två nätterna till havs då vi är på väg till Lanzarote. Vi känner oss positiva och spända över hur det ska gå. Förhoppningsvis inga sjösjukor.

Hälsningar från piraterna

Personallogg:

Lärologg den 10 januari 2015

Skepp O'hoj!

Nu har vi lagt loss och börjat färden mot Lanzarote. De första dagarna här ombord har till största del handlat om att lära känna Älva och rutinerna ombord. Mycket handlar om säkerhet, ja, säkerhet och hygien i första rummet. Det är svårt att tro att våra elever är nybörjare här. Varenda en tar i med både kraft och säkerhet när de jobbar i byssan, skrubbar däck och moppar golv. Det bådar gott! För mig som har seglat med många gånger förut är det roligt att se hur det varje gång som jag kommer ombord fungerar lite bättre, lite smartare och mer praktiskt.

Idag har vi hållit oss ombord hela dagen, men igår var eleverna iland och började arbeta med resans

sociologiprojekt, var grupp har sitt eget tema. I varje hamn ska de möta människor, observera, intervjua och få svar på enkäter.

Vi behövde inte komma långt ut på havet förrän det rullade rejält. Flera av oss har matat fiskarna med kvällens goda fiskgratäng. Men efter en stunds jobbigt krångande kunde vi hissa segel, så nu rör vi oss mjukare. Det blir i alla fall tidigare sänggång än vanligt för de flesta, dock inte för vakten. Vi har alltid några som styr och som håller utkik så att vi andra kan sova lugnt i sjögunget.

Fair winds,

Anna, lärare ombord



Den coola besättningen på Älva