

Logg från Älva

Datum: 2015-02-01

Elevloggare: Calle

Personalloggare: Ellen

Position: Santa Cruz de La Palma

Segelsättning: Nada

Fart: Nej!

Kurs: -

Beräknad avgång från hamn: -

Beräknad ankomst till hamn: -

Väder: Växlande men varmt

Elevlogg:

Tja tja loggen!

Efter en stilla nattseglats närmade vi oss La Palma som planerat. La Palma, så nära men ändå så långt bort, hamnplatsen i staden Santa Cruz de La Palma var inte att bli ledig förrän en bit in på eftermiddagen. Vi elever hade i och med det tid med att jobba på våra seglingsprojekt, redovisningen närmar sig som bekant med stormsteg. Vi som pluggar fartygsbefäl klass 8 fick oss dessutom en utförlig genomgång av fartygsstabilitet av andrestyrman Sören, charmören.

Väl i hamn blev det städa av. Golv skulle svabbas, däck skrubbas, och mässing putsas. Efter ihärdigt kämpa och slit blev det dock äntligen dags för byssalagets avslutningssupé, en buffé med tema "Djungel". Beklädda som bland annat leoparder, apor och en och annan ananas satte vi oss efter mingel i salongen vid matborden och avnjöt kokos-couscous, currykyckling, och bläckfisk med mera. Avslutningsvis serverades en makalös hemgjord apelsinglass med passande topping, en given succé. Jag tvivlar på att någon skulle gått från bordet hungrig eller missnöjd!

Då får jag tacka för mig! Det var den veckan det.

Calle



En tämligen belåten middagsgäst!



Ett smakprov av gårdagens seglats

Personallogg

Efter några dagars seglats ligger vi åter vid kaj, denna gång på La Palma, Kanarieöarna. Vädergudarna har varit oss i stort sett nådiga, med undantag för god vind. Däremot har det varit tillräckligt för att sätta segel i ett par omgångar och ta oss framåt i cirka fyra knop. Vi har till och med seglat med råsegel, vilket är första gången för mig. Lite Pirates –känsla blev det allt. Bitvis har det varit så varmt och soligt att några av eleverna legat och solat på däckshustaket. Vi är många som njuter av värmen.

Seglatsen har annars för mig inneburit en hel del handledning i elevernas olika sociologiprojekt, och nu känner både Björn och jag att det ramlar ner polletter hos många, ibland med ett stort leende, och ibland med ett visst mått av förtvivlan, när de inser att de behöver tänka om för att deras redovisning ska bli så bra den kan bli. Men många är över tröskeln, och har dunkat sig själva och andra i ryggen för väl utfört arbete. Jag kan bara hålla med, de jobbar intensivt och fokuserat.

Där är det också underbart att känna att mina förväntningar (som var höga) faktiskt överträffas av verkligheten. Det är lagom mått av plugg varvat med social samvaro som filmtittande och kortspel. Själv har jag fastnat för Fifaspelet som grabbarna burit med sig, och spelat några matcher med bland annat Albin, Calle, Thomas, Adam, Henric och Hugo, trots att jag inte ens har koll på vilket mål jag ska skjuta mot och vilket jag ska försvara... Vi har hittat en rutin där grabbarna hjälper till under tiden spelet pågår, och det är väldigt roligt! Första matchen (där de till och med fick tala om när jag hade bollen, jag visste inte vilken gubbe som var jag) vann laget Adam och jag spelade. Nästa förlorade vi, men det talar vi inte om. Det är många som bjuder in till samvaro med varandra, och stämningen ombord är underbar.

Imorgon blir det heldagsutflykt, så jag gissar att många går och lägger sig efter att filmen vi tittar på är slut om nån timme. Och den får ni nog läsa om imorgon!

Tack för mig och kram till alla därhemma från oss på Älva!

Ellen