

Logg från Älva

Datum: 2014.11.29

Elevloggare: Oskar och Wille

Personalloggare: Jan och Sören

Position: Förtöjda i Las Palmas, Gran Canaria

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn

Planerat datum för att segla vidare: tisdag 2 december, eftermiddag

Väder: regn och moln

Elevlogg:

Vi träffades 4 på Arlanda och planet gick 6. Vi kom fram klockan 12 och tog en buss till Älva. När vi kom fram så käkade vi lunch på direkten. Efter lunchen hade vi en genomgång om båten och alla fick sina hytter och gjorde sig hemmastadda. Under eftermiddagen så gick vi till stan så att vi kan hitta dit senare. Efter middagen så gjorde alla sina uppgifter och sen så var det fritid.

Personallogg:

Jan: Det var skönt att landa i drygt 20 graders värme och solsken. Det blåste dock en hel del, och det gick ganska öga vågor ute på havet, så en bra tid att ligga i hamn. Alla har fått sina hytter och skeppsnummer och vi har redan haft en nödutrymningsövning. Vi gick genom staden på eftermiddagen ner till en fin strand, men det var badförbud. Flera av eleverna gick dock ut en bit i vågorna, tillräckligt för att få blöta shorts. Badvakterna på stranden tyckte dock inte om det och sade till. Sedan gick vi tillbaka för lite vila och middag.

Sören: Äntligen har eleverna kommit, och besättningens tomma, trista liv ombord har fått mål och mening igen. Lite som att gå från svartvitt till färgfilm. Nå, helt färglöst har det ju inte varit, eftersom vår rederichef och universalgeni Daniel har besökt oss några dagar. Förutom att trolla med elektroniken i styrhytten, installera ny kompass och få alla enheter att kommunicera perfekt med varandra, hann han med att skapa ett helt nytt musikinstrument, maracas-gitarren. Vi andra har som vanligt jobbat med underhåll, proviantering, tvätt och annat som krävs för att Älva skall kunna ta emot en ny klass.

Vi har varit väldigt glada att ligga i en välskyddad hamn de senaste dagarna, för ett ordentligt, nordvästligt blåsväder har piskat öarna, med kulmen under den gångna natten. Men nu mojar det av, på tisdag eftermiddag (eller eventuellt onsdag morgon) när vi skall ge oss iväg, blåser enligt prognosen en mild, nordostlig passadvind igen. Här nedan ser ni oss som får äran att segla omkring med klass MBV 13-14 i den kanariska övärlden de närmaste veckorna. Från vänster är det: matros och maskinansvarig Erik, jag själv, kapten Sören, styrman Zarah, styrman Petra, lättmatros Caroline, skeppskocken Paul och lättmatros Frida. Du, kära läsare, har all rätt att vara lite avundsjuk.

