

Logg från Älva

Datum: 17/12-14

Elevloggare: Linn och Martin

Personalloggare: Erik

Position: Santa Cruz hamn Teneriffa

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: växlande regn och monlighet

Elevlogg:

Hej alla där hemma!

Sista dagen på seglingen började som vanligt med frukost kvart över sju. Vid 8 tiden började storstädningen som höll på framtill lunch runt halv tolv, då vi åt vår sista lunch ombord, rester. Sedan fortsatte städningen framtill halv sex tiden. Alla fyra vaktlag hade ett eget städområde som blev klara olika tider, så vissa fick hjälpa andra för att bli klara till middag. Middag åts iland, alla fick 7euro var att äta för. Runt 8 tiden var alla tillbaka ombord för en lång nattsömn, med tanke på hur tidigt vi ska gå upp imorgon (05.00). Så nu måste vi sova god natt!

Personallogg:

Ohoj.

Las Palmas Gran Canaria, La Restinga El Hierro, Valle Gran Rey La Gomera, Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife. Och däremellan fin segling, delfiner och grindval, snorkling bland sköldpaddor. Sjösjuka, hamnvakt, lektioner, upp på vakt som rorgångare och utkik, Fixa frukost, lunch och middag. Städa (usch vad tråkigt), just det, glömde tvätta kläderna. Sen allting utöver detta.

Tänk vad mycket som hänt på 3 veckor och ändå så går tiden så fort. Det har varit en händelserik resa som alla kommer att minnas länge. Jag tror att alla lärt sig väldigt mycket som man kan ha glädje av i framtiden.

Städningen idag har tagit på allas krafter så god natt och upp och vinka av imorgon bitti / Erik