

# Logg från Älva

---

Datum:2014-12-15

Elevloggare: Alina Och Wille

Personalloggare: Petra

Position: Santa Cruz de Teneriffa

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Regnigt med uppehåll ibland, men dock runt 20 grader +

## Elevlogg:

Hej alla där hemma!

Resan börjar lida mot sitt slut. Då det bara är tre dagar kvar, men vi är inte ledsna för det och vi tänker göra det bästa utav de få dagarna som är kvar! Den här dagen har för det mesta varit regnig, men det har inte stoppat oss från att bada, klättra på klippor och kolla runt i staden. För de flesta i MBV14 gick det bra på VHF-provet idag. För övrigt har dagen följts av guidningar från både MBV14 och MB13 på en väldigt vacker strand! Där Alina vann i vattenkriget över Oskar. Just nu tänkte de flesta dra ut och utforska staden, kanske ta en liten kaffe drink eller kvällsfika. De andra stannar på båten och har filmkväll/chillkväll.

Ha de gott igelkott!

## Personallogg:

Hej!

Idag har det varit en hektisk dag för besättningen. Vi måste hinna göra klart en hel massa saker. Inom en ganska snar framtid kommer större delen av oss att lämna båten för en fröjdefull jul i "landet brunsås". Julen firas trots allt bäst Sverige. Även om staden Santa Cruz alla ljus- och juldekorationer verkligen inte lyser med sin frånvaro, infinder sig ändå inte den riktiga julstämningen. På julen skall det knastra under skorna, gnistra på marken, ryka ur munnen och lukta glögg. Det kan i och för sig fungera med en skånsk jul också, en som jag är van vid, med regn och blåst. Idag såg jag tomten i varuhuset, han hade en liten bjällra med sig och faktiskt så kändes det lite juligt för ett tag. Det är rätt konstigt att man inte finner solvärme och palmer jullikt, med tanke på var Jesus lär ha blivit född någonstans.

Tillbaka till väsentligheterna; Sören har letat radarreparatörer, spridit lugn och skrivit en massa på datorn. Zarah har inventerat säkerhetsutrustningen och fixat på däck. Jag har rättat sjökort, rättat VHF-tentor och skrivit en avvikelserapport. Det var meningen att jag skulle vara ledig på eftermiddagen, men det gick sådär kan man säga. Frida, Carro och Alexandra har vaskat friborden, och spolat avloppssystemet. Carro har dessutom hunnit med att öppna lucka 15 i de två adventskalendrar hon fått med sig hemifrån, Erik var ledig och Paul har lagat världens godaste kyckling.

I morgon öppnar vi lucka nummer 350 för året 2014. När man jobbar till sjöss är varje dag en ny överraskning bakom en ny lucka i livets enorma adventskalender. Det lustiga är att varje dag finner man samma sak: En helt vanlig dag på världens bästa jobb.

Ps: Det var brunsås till kycklingen!

Hälsningar Petra Nyberg, andre styrman.