

Logg från Älva

Datum: 11 december 2014

Elevloggare: Nils Wernskog

Personalloggare: Sören

Position: I hamn, Santa Cruz de La Palma

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de Tenerife lördag förmiddag

Planerat datum för att segla vidare: ikväll kl 22

Väder: lite halvmulet men uppehåll, 22-23 grader

Elevlogg:

Vi har firat min (Nils) födelsedag idag på förmiddagen. Vi har haft en storstädning under förmiddagen och skrubbat hela båten. Nu är den så extremt ren att den glänser i solen. Vi har pluggat inför VHF-provet som ska skrivas om fem dagar när vi är i Teneriffa. Jan och Lasse har haft en lektion om snorklingen vi gjorde på La Gomera i förrgår och sen har vi bara tagit det chill hela dagen och så ska vi inte glömma Pauls underbara middag, som bestod av gulaschsoppa med pannkakor.

Personallogg:

Nå, så "chill" har det väl ändå inte varit. Som sagt storstädning på förmiddagen följt av lektioner både före och efter lunch. Men ett par timmar har de små livnändarna ändå fått på sig för att gå iland i den lilla staden Santa Cruz de La Palma. Fantasin har inte suttit i högsätet när kanarierna har namnat sina städer. Vår närmaste destination och sluthamnen på denna resa heter nämligen också Santa Cruz, och för att skilja dem åt måste vi kalla den Santa Cruz de Tenerife.

Nu har mörkret fallit och vi ligger och väntar på att det skall bli dags för avgång. Vi går söderut igen, för att i morgon bitti ligga utanför den mäktiga klippformationen Los Organos på Gomeras nordkust. Som namnet antyder, är det stora basaltklippor som ser ut som orgelpipor, oerhört märkligt. Där skall ett par av våra elever genomföra en guidning. Sedan går vi vidare ner genom sundet mellan Gomera och Teneriffa för att – förhoppningsvis - titta på grindvalar. Därefter snorkling med havssköldpaddor, om de är hemma i den vik där de brukar hålla till. En spännande dag i naturstudiernas tecken alltså. Se upp i snöstormen därhemma!

Hälsningar / Sören