

# Logg från Älva

---

Datum:10/12-14

Elevloggare: Julia

Personalloggare: Jan

Position: Santa Cruz de la Palma

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 13/12-14

Planerat datum för att segla vidare: 12/12-14

Väder: Milt och soligt

## Elevlogg:

Hej alla glada där hemma i Sverige!



Vi har seglat hela natten och i morse 08.30 la vi till i la Palma, alla vi trogna elever var på däck och hjälpte till. Efter det satte vi oss på en buss med vår guide Connie och åkte runt på södra delen av ön, vi tittade på vulkaner, krater och en jättecool nationalpark. Det var även vissa som gick en timme, jag tror att de också kollade lite på vulkaner och gick ned för ett berg till kusten där de mötte upp oss andra som åkte buss ned. Klockan 17.15 var vi hemma på Älva igen och då serverades det fiskgratäng till middag, mums! Efter det behövde vi städa alla hytter noga för att få gå i land, när vi var klara med städningen sprang alla till McDonalds, wifi och mat!!! Nu sitter vissa kvar på Mcdonalds, vissa strosar runt i stan och några bara slappar på båten. Vi ses om 8 dagar, hoppas ni inte fryser allt för mycket i vinterlandet.

## Personallogg:

Eleverna var trötta idag, efter en natts segling, med skeppsvakter. Vi kom iväg kl 10 och stannade vid ett kafé och närliggande affär, för att ge möjlighet till konsumtion av uppiggande förfriskningar – det blev dock också inköp av en del annat material, både sådant med salt och sådant med socker. Vi beslutade att göra en lite kortare vandring än först planerat, ca 90 min istället för 2 timmar, för att få med oss fler deltagare. Till slut blev det 9 elever som följde med på vandringen.

Vi stannade till för lunch vi en klippa med både ödlor av en art unik för La Palma och klippristningar ifrån originalbefolkningen, Guancherna, från ca 5-600 år sedan. Ödlorna kom fram och var mer än villiga att dela vår lunch, dessutom fans en korp som också hjälpte till, åtminstone med köttbullarna och salamin. Efter lunch vandrade vi vidare mot en strand där resten av gruppen väntad i bussen, i närheten av en sandstrand och en salinas, med flera bassänger där det producerades havssalt.

Sista stoppet på turen var en nationalpark, "Caldera de Taburente", där vi gick in och fick en toppen utsikt över en stor vulkankrater. Där fanns också flera korpar i området, en som var väldigt bekväm runt människor. Den var dock inte intresserad av den mat som erbjöds – mandelkakor.



Järngänget!!

Dagens kluring: Shield frog