

# Logg från Älva

---

Datum: 9 december 2014

Elevloggare: Linn och Sofie

Personalloggare: Carro

Position: La Gomeras hamn, Puerto Vueltas

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon

Väder: Lite molnigt, mestadels klart

Elevlogg:

Hola alla där hemma i kalla Sverige! Dagen började med den vanliga städningen efter frukosten. Inatt så bytte vaktlagen tider, så i morse var folk lite mer trötta än vanligt. Under förmiddagen hade Mbv13 radar- och Mbv14 VHF-lektion. Sen blev det lunch. Äkta svennelunch; köttbullar, potatismos, lingonsylt och brunsås. Sen gjorde vi våran tredje snorklingsutflykt. Undersökningen gick ut på att följa efter en fisk i 10min och granska dess beteende. Är lika roligt som det låter. Efter snorklingen hade vi fritid, vilket resulterade i att de flesta drog in till stan för att utnyttja wifi en sista gång, bunkra upp lite inför seglingen som styrs nu mot La Palma. Sen blev det middag, schnitzel med klyftpotatis och någon god sås av något slag. Nu kommer alla att lukta bajs och torka ut för skylten att "spara på vatten" kom upp. Vid 18.30 lämnade vi La Gomera och gav oss av mot La Palma, dit vi förväntas komma till imorgon bitti. God natt där hemma för nu orkar vi inte skriva något mer för att det gungar för mycket här. Adios!

Personallogg:

Hej och hå i böljan den blå!

Nu är det Lättmatros Carro som sitter vid tangenterna. Detta är min fjärde törn på Älva och jag måste bara nämna vilken fantastisk arbetsplats detta är! Mötet med elever och lärare, besättning, platserna vi får besöka och sist men absolut inte minst Älva. Nog för att Älva är känd för att "rulla" som hon gör och jag lovar er, där gör hon en absolut inte besviken! Men jag känner att jag börjar bli mer och mer vän med båten och då finns det inte mycket mer att klaga på!

Solen har lyst på oss på La Gomera idag. Dagen har rullat på lugnt med lite små fix och trix på olika håll för oss i besättningen. Medans eleverna har ägnat sig åt snorkling så har jag tillsammans med Överstyrman Zarah snyggat till peket på förmiddagen. I och med att vi hade planerat att lämna kajen på Gomera vid 18:30 tiden idag så blev det lite lugnare för oss i besättningen på eftermiddagen så kunde vi, som eleverna, hinna ta oss en sväng på byn och bunkra upp med lite ”färdkost” och vila inför kvällen och nattens segling.

Nu har vi lämnat vackra och fantastiska La Gomera och styr mot ännu en fantastisk ö enligt min åsikt, La Palma. Vi förväntas komma till kaj strax efter frukost i morgon bitti.

Ta nu väl hand om er där hemma så ska vi fortsätta rocka vidare på den här seglingen!

//Carro