

Logg från Älva

Datum: 8/12 - 14

Elevloggare: Ebba

Personalloggare: Lasse

Position: Förtöjd till kaj i Valle Gran Rey, La Gomera

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de La Palma onsdag morgon

Väder: Molnigt med cirka 20+

Elevlogg:

Hej alla trogna loggläsare!

Schemat för dagen har varit fullspäckat med utflykt och guidningar. Bussen väntade på kajen 09.00 för att då ta oss tvärs över ön till La Gomeras huvudstad San Sebastián. Bussturen på 1h och 45min gick åt till att beskåda öns fantastiska dalar, bergstoppar och eventuellt även en tupplur. En timmes stop hade vi i San Sebastián där det blev en guidning om staden och sedan glass och läsk i solen.

Bussturens nästa stop var i lagerbladsskogen, efter att vi ätit vår matsäck utomhus i skogen så gick vi en tur in i skogen där vi fick två guidningar om lagerbladsträden och nationalparken Garajonay.

För att avsluta dagen på bästa sätt så blev frivilliga avsläppta med bussen på Valle Gran Reys bergskam där vi 18 tappra elever, 6 tjejer och 12 killar ink. Jan och Lasse, vandrade längs med hela ryggen till stupet och sedan en slingrig stig nedför och slutligen var vi vid Älva igen. Hela den här lilla powerwalken tog cirka 3h, med x antal stukade fötter, onda knän och några skrubbsår.

Ikväll äter många inne i staden och myser på internet caféer. Inatt 24.00 roterar vakttiderna och alla vaktlag får nya tider att passa, som vanligt så byter vissa upp sig och andra ner sig.

Ha det så gött hemma i estocolmo!

Varma hälsningar från värmen





(Ser ni Älva på bilden ovan? Längst ut på yttre piren.)

Personallogg:

Hej igen

Som Ebba beskriver så fint här ovan har vi haft en fantastisk dag här på La Gomera. Vi har sett i princip hela ön med otroliga vyer, hisnande dalgångar och enorm grönska. La Gomera känns som Kanarieöarnas pärla.

Riktigt så allvarligt som elevloggen beskriver vandringen är det inte, men visst, några värkande knän (inkl. undertecknad), ett skrubbsår och en "halvstukad" fot finns. Men de allra flesta tycker nog att det är bland det häftigaste de gjort.

Imorgon kommer vi ha lektioner på förmiddagen för att sedan snorkla på eftermiddagen. Vid 18-tiden kommer vi sedan att kasta loss mot vår bonus-ö La Palma dit vi räkna med att anlända på onsdag morgon.

Vi har det bra här ombord, med god mat och härligt väder.

På återhörande

Lasse