

Logg från Älva

Datum: 5/12-2014

Elevloggare: Rebecca & Victor

Personalloggare: Erik

Position: El Hierro, hamn La Restinga

Segelsättning: Ingen

Fart: stilla i hamn

Kurs: I hamn

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag morgon

Planerat datum för att segla vidare: Fredag eftermiddag

Väder: Molnigt solblandat regn

Elevlogg: Vi kom iland runt halv 8 imorse till hamnen La Restinga på ön El Hierro. Denna ö är den minsta av alla Kanarieöarna men vi har ändå sett väldigt mycket under dagen.

Dagen började med att vi tog en buss klockan 9 från hamnen började vår resa runt ön. Det första vi fick se var två olika sorter av lava; AA-lava gör ont att gå på och bildas av kallt klimat. Den andra lavan, HoyHoy, var mer len att gå på och den bildas i varmt klimat.

Under tiden vi åkte upp mot den högsta toppen såg vi de olika klimatzonerna. Exempelvis att det blev mer grönska och skog ju högre upp vi kom. Under resans gång kom små byar upp runt hörnen, vi fick chansen att plocka svamp och kastanjer samt se en bevaring från hur man bodde från den första tiden ön vad bebodd. Där fanns odlor och chili som grabbarna skulle tävla i att äta...

600 meter upp i berget kom vi till en känd restaurang som hade en helt fantastisk utsikt över landskapet och havet. Efter det tog vi en långpromenad över vattnet vid bergskanten där även Alina hade sin guidning om Los Organos former.

Under en promenad i Valverde byn fick vi besöka deras kyrka som var mycket vacker, men inte som våran i Sverige. Här träffade vi även ett gammalt svenskt par (gubben var från Holland dock) som sedan haka på vår tur runt ön och tillbaka till hamnen där de hade sin egna lilla båt!

Det absolut sista stoppet vi gjorde var vid en utkikspunkt höööögt upp, på 1300 meter! Där vi alla tog ett par selfies och gruppafoton för att snart kunna skicka hem till er så ni får se hur vi har det! :D

Skepp o Hoj från MbV klasserna!



Personallogg:

Hej på er alla loggläsare.

Äntligen har vi fått några dagars segling med fint väder och segling hela tiden. Slör och härligt gung, ny stor och fock som skiner vita och står fint. Vi hade några tuffa gippar mitt i natten som självklart var planerade, men det är lite bök med det ändå. Det är svårt att länsa med Älva om man har den segelsättningen vi hade uppe, stagfock, inre och yttre klyvare, stor och fock. Det innebär att man måste ta över seglen på andra sidan i medvind och slöra vidare på andra bogen. Man planerar in gippen till när det är vaktbyte så man är så många som möjligt på däck, lite decimerade var vi men samarbetar man så går det bra. Det blåste rätt mycket så vi fick slita och eleverna gjorde det med bravur.

I morse var frukosten tidigarelagd, 06:45, för att hinna lägga till i hamnen i den lilla byn La Restinga på Hierro. Klockan halv nio skulle eleverna bli hämtade av en buss med guide för en tur runt ön. Byn med 500 innevånare ligger längst ner på sydspetsen på Hierro som ligger längst ner i sydväst av de sju stora öarna som Kanarieöarna består av. Hisnande känsla, det är inte mycket i vägen om man skulle sätta sydlig kurs förrän man kommer till Antarktis.

Som vanligt när eleverna är iväg över dan så får besättningen ta itu med annat trevligt jobb såsom rätta sjökort, friborden ska skina igen efter att ha legat i den skitiga hamnen i Las Palmas, allt saltvatten måste färskas av med sötvatten, saltet ligger som ett lager överallt och är varken trevligt för oss ombord eller för Älva som inte vill bli rostig, lite jobb med rigg och trädetaljer är det alltid.

Vi har det jättebra ombord som ni märker och stämningen är på topp. Imorrn kväll seglar vi vidare till La Gomera.

Hälsningar från Erik, matros ombord.