

Logg från Älva

Datum: 30 Augusti 2019

Elevloggare: Arvid och Daniel

Personalloggare: Madeleine

Position: 58° 03.6' N 10° 49.1' E

Segelsättning: För motor

Fart: 6,5 knop

Kurs: Sydlig

Beräknad ankomst till nästa hamn: Thisted I morgon kväll

Väder: Det svänger.

Elevlogg:

Var hälsade folk av land.

Dagen började med strålände sol och kraftiga vindar. Efter frukosten togs ankaret upp och vi började vår resa från Tjärnö tillbaka för att kunna ta oss genom Danmark via Limfjorden. Vädret är alldeles för dåligt för att passera runt Danmark för oss sköra barn. Dock har vi inte lyckats undvika oväder. Molnen har blivit tunga och grå, vinden blåser starkt och vågorna gungar hela Älva. Tallrikar, glas och även folk har flugit från vägg till vägg i båten (särskilt i byssan). Sjösjukepidemin sprider sig bland eleverna som löser det med vad tonåringar gör bäst. Sova. Men tro inte att vi fick skipa plugget på grund av lite vågor. De härliga Stefan och Lasse hade lektioner för oss. Den förste delade med sig sina kunskaper av repets hemligheter som hur de tillverkas och vilka knopar som är bäst (inte ett enda halvslag var med i den listan). Den senare lärde oss som vanligt om marinbiologernas vågade värld. Adjö kära folk av land må vi återses utan insidan ut.

Personallogg:

Godkväll alla goa!

Madeleine heter jag, seglar nu som matros ombord. Jag mönstrade på vid Tjärnö i onsdagskväll. Min tidigare erfarenhet av Älva har jag sedan gymnasiet, där jag gick mb12a, sedan dess har jag även seglat en törn som jungman ombord vt18. Annars seglar jag även på Tre Kronor af Stockholm vilket jag gjort varje år sedan 2013, så seglingsvana har jag. Mitt intryck av denna klass är riktigt härligt, så det ska bli ett rent nöje att segla tillsammans med dem!

Precis som Arvid och Daniel skrev tidigare har det varit en tuff dag för många, inte minst för huvudmaskinen som antagligen kommer ha lite träningsvärk imorgon. Rak motvind och fina vågor har vi tillsammans tagit oss genom. Dagen startades med en lugn frukost till ankars. Efter frukosten

gick 8-12-vakten på och tillsammans lättade vi ankaret vilket var uppe strax efter kl.8. Sedan dess har vi kört på för maskin hela tiden och hållit en ganska hygglig fart, 6-7kn. Vi beräknas nå Skagen vid 22-tiden ikväll där vi förhoppningsvis blir lite läade av fastlandet i vår resa mot Limfjorden. Men till dess får vi kämpa på bland vågorna som redan minskat påtagligt men ändå finns kvar.

Under dagen har det även varit lektioner, en inom sjömanskap – knopar och rep, och en inom marinbiologi. Nu kan alla i klassen flertalet nyttiga knopar som vi övat extra på under vakten. Även position har vi tränat, hur man tar en position och hur man lägger in en i sjökortet utifrån koordinater.

Nu håller vi tummarna för en lättare sjö och mindre dyningar. God natt alla!



