

Logg från Älva

Datum: 6/9-2019

Elevloggare: Emelie och Elias

Personalloggare: The English teacher Viktor

Position: Römö

Vi seglar vidare: I morgon bitti kl 9.00

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ramsgate tisdag 10/9

Väder: Regn

Elevlogg:

Hej alla fina fiskar. Idag var en lärarik dag, med fortsatt arbete på marinbiologirapporten och en lektion om lanternor och dagarsignaler inför kustskepparn som går av stapeln den 16 september. Precis som de föregående dagarna har det fortsatt att vara regnigt och blåsigt. De flesta stannade inomhus och roade sig med att spela mario kart, spela kort, plugga samt haft en mysig stund tillsammans. Det är fredag så på menyn idag serverades det en fantastisk tacosbuffé som fyllde våra hungriga magar. Vid kvällskvisten dök även vår nya engelsklärare Viktor upp, som ska följa med oss hela vägen från Römö till Arlanda. Trots regnet kämpade sig några ut mot den gigantiska hoppkudden bredvid strandpromenaden för att göra av med sin överskottsenergi. Några passade även på att njuta av den sista heldagen på Römö genom att äta glass och shoppa loss på Coop i närheten av båten. Nu laddar vi upp för nattens hamnvakter och morgondagens avgång från kajen kl 9 imorgon bitti.



Hare alldeles prima där hemma önskar Elias och Emelie!



Personallogg:

Hej hej hallå. Viktor heter jag och är klassens lärare i engelska. Detta är min första termin som lärare på Marina Läroverket och således är detta min första segling med Älva. Jag har sett fram emot denna segling sedan jag träffade rektor på min anställningsintervju. De första dagarna kommer jag mest vara med som passagerare och side-kick till Lasse. Väl i England kommer jag ta över undervisningen, vi kommer att göra ett par utflykter till historiskt intressanta platser. Jag ska också flyga med klassen hem tillbaka till Sverige. Jag kom till Älva idag och har därför bara fått höra från elever och lärare om dagen. Jag ankom vid halv sju och fick ett fantastiskt mottagande. Efter en lång dag på tåg och bussar fick jag en underbar tacobuffé och en varm kopp kaffe. Nu väntar en stillsam afton med en påtår och att lära känna eleverna mer.

Kind regards / Viktor