

Logg från Älva

Datum: 11/9-2019

Elevloggare: Felix och Tuva

Personalloggare: Viktor

Position: Ramsgate , 51° 19.7'N , 1° 25.3'E

Planerat datum att segla vidare: Fredag den 13/9

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag 15/9

Väder: Mulet och lätt regn under dagen. Sol på kvällen.

Elevlogg:

Tjenixen alla landkrabbor! Vi startade dagen som vanligt med frukost och sen en blixtnabb städning innan vi skyndade till Bussen. Efter en bussresa med en gasglad chafför så var vi äntligen framme vid Dover Castle. När vi kom fram så blev det tydligt att det inte finns samma kösystem som hemma i Sverige, då alla briter fick gå före i kön. När vi väl kom in så var det fri hopp och lek bland alla häftiga torn och byggnader. Några passade på att äta sin lunch medan de andra checkade in presentshopen. Sen bar det av ner i tunnlarna, hela 26 meter under jord. Där fick vi uppleva hur det var nere i tunnelsystemet under andra världskriget. Vi fick se allt från sjukhusavdelningen till kommandocentralen. Detta uppskattades av de flesta då det var en väldigt häftig och unik upplevelse. Sen upptäcktes de delar som inte hunnits med på förmiddagen



bland annat många stentrappor. Detta studiebesök var den första delen av engelska-undervisningen här på Älva med vår nya lärare Viktor. Studiebesöket avslutades klockan 15 med en ännu snabbare bussresa på vägen tillbaka till Ramsgate. Efter en god middag med nya byssalaget som gjorde ett grymt jobb utan Catharina, som har en ledig dag idag, så stod självstudier och mer utforskning av Ramsgate på agendan. Nu hade vi tänkt att avsluta dagen med film, vad är då inte mer passande än filmen Dunkirk. Vi från vaktlag Alpha är taggade på att äntligen få börja med loggskrivandet, så vi hörs igen imorgon i loggen. Många hälsningar från Älva.

// Felix och Tuva

Personallogg:

Hej hej

Denna dag har gått fort. Vi åt en snabb frukost och klarade av en ännu snabbare men ändå väl utförd städning. Därefter begav vi oss mot Dover Castle. Efter en närstudie av brittiskt kösystem kom vi in i det mäktiga Dover Castle. Som lärare i engelska och historia har jag varit i mitt rätta element idag. Dover Castle är verkligen en unik plats. Där finns ett romerskt fyrtorn, en saxisk kyrka, en medeltida borg som blivit utbyggd under århundraden för att försvara vägen till London under 100-årskriget, Napoleonkrigen och andra världskriget. Eleverna har varit frågvisa och intresserade. Vi har gått på guidade rundvandringar och eleverna har även fått upptäcka slottet på egen hand.

Det nya byssalaget lagade en mycket god korv stroganoff till middag. Nu sitter några elever och pluggar inför fartygsbefälstentan, andra är ute och sträcker på benen i kvällsluften.

Tack för mig.

Viktor

