

# Logg från Älva

---

Datum: 23/2/19

Elevloggare: Angus & Hampus

Personalloggare: Robban

Position: Arrecife, förtöjda

Beräknad ankomst till nästa hamn: tisdag 26/2

Planerat datum för att segla vidare: 25/2

Väder: Otrolig hett men ändå trevligt

## Elevlogg:

God kväll alla kära bekanta!

Just idag är vår första dag i den underbart vackra staden Arrecife på Lanzarote. Vår vistelse i Arrecife påbörjades redan igår, klockan 21:00. Tilläggnen blev fylld av skratt och tårar av både elever och besättningen då alla var väldigt trötta, trots det så gick det bra. När vi väl bosatte denna hamn gick vi till sängs med detsamma, förutom nattvakten såklart.

Morgonen påbörjades med en god sista frukost från det första vaktlaget, även kallad Vaktlaget. Därefter så uppkom en ändring i tidsplaneringen på grund av extremt lågt tidvatten då vi skulle bevittna det underbara marina bottenlivet. Detta innebar att vi behövde bege oss 09:00 med en intensiv "klart skepp" städning inklämd emellan.

Vi började vår vandring runt 09:15 och på vägen såg vi en intressant syn:



Helt torrt, snustorrt.

Vandringen fortsatte och väl framme så bevittnade vi en mängd organismer i vattnet. Det kryllade av liv, vi såg fiskar, sjöpungrar, sjöstjärnor, sjögurkor och mycket mer såklart. Som vi *homo sapiens sapiens*, tar vi upp telefonen och börjar fota dessa varelser.



Tiden spenderades väl vid stranden och sedan så gick vi tillbaka för att slutföra vår "klart skepp" städning som inte gjordes klart innan utflykten. Bara någon timme efter att vi kommit tillbaka så åt vi lunch bestående av köttfärssås och pasta även kallad "Bollo" av vår utmärkta kock Walle.

Under dagen hade vi vår första lektion i VHF ledd av bästa Aron samt en trevlig mattestuga fylld av otroligt motiverade elever. Resten av dagen spenderades genom att sola och träna på kajen och däck. Det var även några som begav sig mot staden för att handla smått o gott.

Idag var det den sista middagen för Vaktlaget vilket innebar en trerättersmiddag som var otroligt välsmakande. Temat för denna middag var kärlek då alla var två och två eller tre och tre fastbundna i händerna under hela middagen, från start till slut. Det krävde samarbete och koordination av middagsgästerna för att konsumera den otroligt goda oxfilén som serverades. Det var en otroligt välplanerad middag med en rolig twist av Byssan!

Med vänliga hälsningar, Hampus och Angus

### **Personallogg:**

Hej jag heter Robban och är båas ombord.

Idag har besättningen jobbat med underhåll och en del nötskador efter vistelsen i Las Palmas. Vissa i besättningen har haft förberedelser av lektioner under dagen. Benke och jag har inventerat reservdelslagret av filter och maskindelar som är nödvändiga inför hemresan till Stockholm. Det är nödvändigt att vara ute i god tid före avgång från Teneriffa. Efter en god och trevilg middag känner vi oss nöjda och belåtna med dagen.

Soliga hälsningar från Robbans Lanzarote