

Logg från Älva

Datum: 7/3

Elevloggare: Hedvig och Joakim

Personalloggare: Eva

Position: Puerto Vueltas, La Gomera

Beräknad ankomst till nästa hamn: 11 Mars, Santa Cruz de Tenerife

Planerat datum för att segla vidare: 10 Mars

Väder: Sol, hög dyning. Vind omkring 10m/s från NO.

Elevlogg:

Go kväll alla landkrabbor och andra organismer!

Vi har precis käkat en tung trerättersmiddag i vår nya hamn på ön La Gomera i den lilla staden Valle gran rey på öns västra sida.

Dagen började med vanlig morgonstädning ombord och därefter avgick vi från Tazacorte. Väl ute på havet rullade det ganska mycket vilket gjorde att de i byssan fick känna på hur det känns när köttkvarnar mm flyger i golvet. Trots vågorna lyckades byssan servera en mycket god lunch och en fantastisk trerättersmiddag. Kvällens tema var att alla middagsgäster skulle vara utklädda till något/någon som började på samma bokstav som deras namn. Allt från fiskare, bartenders och Super Mario till andra klasskamrater var representerade under middagen.

Uppe på däck var stämningen under dagen hög och seglen i topp. Älva nådde stundvis ända upp till en fart på 10 knop vilket är ungefär dubbelt så fort som vi vanligtvis färdas. Till oss marinbiologers tjusning observerades flasknosdelfiner vilket höll många elever och vår kameraman samt lärare Jan högt uppe på tåspetsarna. Lagom till middagstid nådde vi hamnen i Valle gran rey. Runtomkring hamnen finns många höga berg, det gjorde att vid ingången till hamnen var det väldigt starka vindbyar.

/Hedvig och Jocke

Personallogg:

Hej på er!

Dagen har bjudit på en härlig och solig segling från La Palma till La Gomera. Något som slog mig vid segelsättningen är den mäktiga känslan som uppstår när fyra arbetslag samtidigt hissar segel. Det ropas ordrar och det gäller att urskilja vilka som gäller ens eget arbetslag. Eleverna klarar ju detta utan att blinka och det märks hur vana de blivit vid däckarbetet och seglingen.

På kvällen bjöd det avgående byssalaget på sin trerättersmiddag. Fantastiskt gott! Och med tanke på att de lagade detta under ganska kraftig lutning och stundtals betydande dyning är de riktiga byssa-hjältar.

Nu ska vi nog alla erkänna oss slagna av paltkoma efter denna väl tilltagna middag, och tackar för oss.

Varma hälsningar från oss alla på Älva

/Eva, 2e styrman



Flasknosdelfiner som simmade med oss utanför La Palmas sydvästra kust.



Seglen är hissade.