

Logg från Älva

Datum: 25/2

Elevloggare: Hanna och Natte

Personalloggare: Kerstin

Position: N28°48'7 W013°35'8

Segelsättning: NADA

Fart: 4,2knop

Kurs: 200°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 26/2 kl. 08:00

Planerat datum för att segla vidare: 27/2 kl. 18:00

Väder: Dis, klar himmel, ingen vind eller sjö.

Elevlogg:

Hej Hej loggen!

Nu är vi äntligen tillbaka, era sockertoppar Natanael och Hanna!

Dagen började med en härlig kombo med frukost och städning. Sedan var det dags för en promenad till Lanzarotes fästning för att kolla på den vackra stadens förflutna. Allting var tyvärr på spanska så många valde att ta en shoppingrunda på stadens vackra, mysiga, helt underbart charmiga gator.

Dagens lunch stod besättningen för, en smarrig kyckling wok. Maten la sig fint i magen medan vi lyssnade på Kristers lektion om sjukvård, nu vet vi alla vad vi ska göra om kaptenen kollapsar.

Kvällen avslutades med presentation av dunderkvalité gjord av Natanael, Jocke och Fredrik där de presenterade vaktlagETTs miljöprojekt. Bland annat hur mycket de fick in till WWF's insamling "Rädda haven", (5000 kr). Dagens höjdpunkt var helt klart delfinerna som simmade längs båten.

Hälsa slasken från oss yours truly, Natanael och Hanna.



Personallogg:

Halloj!

Förmiddagen idag ägnades åt en Gymnasiearbetsutflykt till ett museum som ligger i fortet där vi var på marinbiologipromenad häromdagen. Idag var vattenståndet mycket högre så vi stannade på land.



Museet visade sig vara mycket litet, så vi fick gå in halva gänget i taget. Det fanns mycket intressant att se, men tyvärr är våra språkkunskaper för dåliga. Allting stod beskrivet på spanska, så vi fattade inte mycket. Tur att museiföreståndaren berättat lite om vad som fanns där i alla fall! Mest intressant var nog den gamla mumien:



Efter lunchen hade eleverna lektioner i sjukvård (i Fartygsbefälkursen) och sedan var det dags att kasta loss och lämna Arrecife. Som vanligt hjälpte två vaktlag till och tog in trossar och fendrar, och så småningom lyfte upp ribben, så att vi kom iväg lugnt och säkert.



Tyvärr har vi ingen vind så vi kan inte segla, igår trodde vi att det skulle bli läns ner till Gran Tarajal på Fuerteventura, men vinden mojnade mer än förväntat. Fördelen är att det inte gungar så mycket så ingen är sjösjuk. Dessutom dök det upp en flock delfiner som hoppade både på avstånd och runt fören. Förtjusta utrop, tjut och skratt fyllde fördäck när alla hängde över relingen för att få en bra utsiktspunkt.



Vi har det fortfarande bäst här på Älva! /Kerstin